

## Liturgie en nieuws, zondag 24 september 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

### Morgendienst

Voorganger: Ds. W. Veen uit Amsterdam  
Organist: Sipke de Boer  
Kindernevendienst: Groep 1: Joyce van Leeuwen  
Groep 2: Alies Hendriksen  
Collecten: 1. Kerk; 2. Onderhoudsfonds

**Avonddienst** Gezamenlijke jeugddienst in onze kerk  
Voorganger: Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema

### Liturgie voor de morgendienst

- Lied voor aanvang van de dienst: 280 : 1, 2 en 3.
- Welkom.
- Intochtslied: 121 : 1 en 2.
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria.
- Gebed van verootmoediging.
- Zingen: 301 f.
- Woord van genadeverkondiging.
- Zingen: 302 : 1.
- Lezing van de wet: Deuteronomium 6, 4-5.
- Zingen: 320 : 1, 2 en 3.
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
- Eerste schriftlezing uit: 3, 10 – 4, 11.
- Zingen uit “Alles wordt nieuw” I,12 (Jona uit de grote vis)  
Jona heeft God wel verstaan,  
Maar hij stoort er zich niet aan.  
Jona gaat heel eigenwijs  
Met een grote boot op reis.  
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,  
Jona moet naar Ninevé (2x)
  
- Midden op de oceaan  
Komt zijn schip in een orkaan.  
Jona wordt van boord gezet  
Maar een vis heeft hem gered  
Want de Heer zegt: nee, nee, nee,  
Jona moet naar Ninevé (2x)

### Nieuwsbrief

- Zondagavond is er een gezamenlijke jeugddienst in deze kerk, ook met als thema ‘open huis’. De huisband verzorgt de muzikale omlijsting. Ds. Ria Scheltens-Ritzema is de voorganger.
- De toerustingfolder 2017/2018 ligt in de hal.
- De collecte voor Bangladesh Nepal en St . Maarten van 10 september heeft het mooie bedrag van € 866,11 opgebracht. De diaconie heeft besloten een bedrag van € 1000,00 te geven aan Kerk in Actie (Bangladesh/Nepal) en € 500,00 aan het Rode Kruis voor de ramp op Sint Maarten. Alle gevers hartelijk dank.
- De jaarlijkse brievenactie naar onze zuster gemeente in Roemenië, die vergezeld gaat met het geven van een pakje groentenzaad voor ieder gezin, begint vandaag in de ontvangsthal van de kerk. U kunt de enveloppen kopen en inleveren op alle zondagen tot en met 1 oktober.
- Gevraagd door de Roemenië Commissie: enthousiaste mensen die appels willen gaan plukken in de Betuwe. Bent u beschikbaar in week 39 (25 t/m 30 sept) of week 40 (02 t/m 07 okt.) meld u dan aan bij Ina van de Vendel (mvendel@wxs.nl).

Na drie dagen duisternis  
Komt hij heelhuids uit de vis.  
Jona gaat nu wél op pad,  
Naar die goddeloze stad.  
Want de Heer zegt: nee, nee, nee,  
Jona moet naar Ninevé! (2x)

Ninevé hoort Jona aan  
En de mensen zijn ontdaan;  
Zitten neer in zak en as,  
Dagenlang wordt er gevast.  
En de Heer zegt: nee, nee, nee,  
Sparen zal ik Ninevé! (2x)

Jona uit de grote vis  
Ziet dat God vol liefde is.  
O, wat is die Jona kwaad,  
Dat de stad haar straf ontgaat.  
Maar de Heer zegt: nee, nee, nee,  
Wees toch blij om Ninevé! (2x)

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- Tweede schriftlezing uit: Matteüs 20, 1-16.
- Zingen: 991 : 1, 2, 3 en 4.
- Verkondiging.
- Zingen: 991 : 5, 6, 7 en 8.
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden "Onze Vader".
- Collecten.
- Slotlied: 993.
- Zegen, waarna we zingen 'amen, amen, amen'.