

Liturgie en nieuws, zondag 28 januari 2018, Gereformeerde Kerk Lunteren
School - kerkdienst

Morgendienst m.m.v.
Sieneke Kraai-Abma en Bas van Manen
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Organist: Henk Hopman
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg, Sabine Munters
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij

Avonddienst
Voorganger: ds. B.L. Bos (Bilthoven)
Organist: Johan Hulshof
Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Voor de dienst: Heer, ik kom tot U , Opw. 488

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want, Heer ik heb ontdekt,
dat, als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.

Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer leer mij Uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde. Refrein.

- Welkom en mededelingen

- Kinderen steken de kaars aan en leggen de Bijbel open
'Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.

Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.

Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest,
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.'

- Zingen: Psalm 105: 1 en 2
- Stil gebed, votum en groet
- Zingen: Make Some Noise Kids - Allerleukste Liedje

COUPLET 1:

Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
't Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"

COUPLET 2:

Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk

en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
AANLOOP REFREIN:
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

REFREIN:
"Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer."

COUPLET 3:

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'.

(AANLOOP REFREIN)

REFREIN 2X:

"Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.
Als je eens wist hoeveel ik van je hou

- Gebed,
Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten zoals U is er niet één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw Rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat wij fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks.
Altijd! In Jezus' naam, Amen.

- De Bijbel open: Exodus 3: 1- 15, (Uit Bijbel in gewone taal)
- Zingen: Uw Naam

De morgen brengt een nieuwe dag,
waar ik over zingen mag.
Van aarde tot de hemel hoog,
maakt het uw naam groot.

Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbidding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.

Heer, wij bidden in Uw naam:
kom en vul ons hart vandaag,
geef ons de kracht Uw weg te gaan.
Geprezen zij uw naam!

Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbidding
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.

- NAMEN
- Kunstwerken van de kinderen....
- Zingen: Waterliedje Mozes
<https://www.youtube.com/watch?v=Gj6xQNN56rg>
- Aandacht voor de uittocht uit Egypte (Exodus 12)
- Zingen: Gods volk wordt uitgeleid Opw. 148
- Filmpje Youtube Wet van Mozes:
https://www.youtube.com/watch?v=K8Z_j0BOHfA

- 'Wat is dat? Manna? (Exodus 16)
- Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=OiYLjrUGG_E

- De Tien Woorden

Ik kan op mijn vingers tellen	Zeven vraagt om trouw te blijven
Tot de tien van Hoe het moet	als ik later ben getrouwd
Van wat God heeft willen zeggen	Acht zegt dat ik niet mag stelen
In tien woorden kort en goed	dat is slecht en ook nog fout

Eén vertelt dat God de Heer is	Negen zegt: ik mag niet liegen
Want Hij laat de mensen vrij	dat is helemaal verkeerd
Twee vertelt dat God geen beeld is	Tien zegt: alles willen hebben
Dat je maakt van steen of klei	Dat heeft God je niet geleerd

Drie vertelt: wees heel voorzichtig	Zo wil God mij dus vertellen
Als je spreekt uit naam van God	Hoe ik eerlijk leven moet
Vier vertelt dat ik moet rusten	Maar ik moet het zelf wel doen ook
Elke week één dag voor God	Dan pas is het af en goed.

Vijf vraagt van mij trots te wezen
Op mijn ouders, als dat kan
Zes zegt dat ik niet mag moorden
Dat is naar en geen goed plan

- Zingen: Psalm 105: 15 en 18
- Ds. Ria vertelt iets over wat God belooft: Ik zal er zijn!
- Zingen: Lied 868: 1 en 5
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Ik zal er zijn (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

- Zegen met gesproken 'amen'

- Zingen: De Here zegent jou, Op Toonhoogte 395

1. De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

2. De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.....

- Orgelbewerking op "With or without you" van U2, gearrangeerd door Henk Hopman ter nagedachtenis aan Rijk Kelderman

- Bij de uitgang is er voor de kinderen iets om mee te nemen.

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom
- Intochtslied: psalm 98: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: lied 245: 1 en 2
- Gebed
- Schriftlezing uit: Matt. 25: 14-30
- Zingen: lied 413: 3
- Verkondiging
- Zingen: lied 422
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: lied 339a
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: lied 416
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.

Nieuwsbrief

- * Vrijdagavond 2 februari is het onlinespel (12 – 16 jaar) Sirkelslag. Geef je snel op! (zie poster).
- * Catechesatie: Dinsdag 30 januari: 17+ om 20.00 uur.
Woensdag 31 januari: 12 – 16 jaar om 19.00 uur.