

Liturgie en nieuws, zondag 10 juni 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst

Voorganger: dhr. H. Brouwer (Rouveen)
Organist: Sipke de Boer
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sabine Munters
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij

Liturgie voor de morgendienst

- Lied voor aanvang van de dienst: Evangelische Liedbundel
Lied 203: Genade zo oneindig groot

1. Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,,
het leven vond, wat ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondenlast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

- Welkom
- Intochtslied: Psalm van de intocht Psalm 98: 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria.
- Gebed van verootmoediging

Avonddienst

Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren)
Organist: Job André

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

- Zingen: Lied 534: 1, 3 en 4 ♪ O kostbaar kruis (578)
- Woord van genadeverkondiging
- Zingen: Lied 653: 7
- Lezing van de wet
- Zingen: Psalm 89: 5 en 6
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Zingen: Evangelische Liedbundel Lied 454: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet .
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet .
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn .
3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn .

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing uit: Psalm 24
- Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3 met een **nieuwere tekst**

1. De hele wereld om ons heen
is van de heer, van Hem alleen,
met alle wezens die er leven.
Het vasteland blijft stevig staan,
verrezen uit de oceaan.
De heer heeft het zijn plaats gegeven.

2. Wie mag de tempel binnengaan?
Wie kan er op Gods hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
De mens die schone handen houdt,
niet op bedrog of list vertrouwt
en nooit een valse eed zal zweren.

3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht;
zijn zegen zullen ze ontvangen.
Zij zijn het volk dat Hem verwacht,
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.

- Verkondiging
- Zingen: Lied 479: 1 allen; 2 vrouwen; 3 mannen en 4 allen
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 315 : 1 en 2
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom
- Intochtslied: Psalm 65 : 1,2
- Stilgebed. Votum, Groet
- Zingen: Lied 885 :1, 2
- Gebed
- Schriftlezing: Markus 3 : 20 -35
- Zingen: Lied 675 : 1, 2
- Verkondiging
- Zingen: Lied 677 : 1, 2, 3
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Lied 247 : 1, 2
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 886 : 1 (Engels, Nederlands)
- Zegen
- Zingen: Lied 416 : 1, 4

Nieuwsbrief

- * Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd.
- * Volgende week zondagmorgen is de overstapdienst met kinderen van groep 8.