

ons beamerteam kunnen de opnamen dan uit de drive halen en gebruiken voor de liturgie. Kun je ons beamerteam uit de brand helpen? Meld je dan bij Aart Davelaar: [a.davelaar@vidalife.nl](mailto:a.davelaar@vidalife.nl)

**Openluchtdienst Gereformeerde Kerk Lunteren  
(PKN)**

**Bij de fam. Pater, hoek Engweg/Molenweg.**

**Startzondag, 13 september 2020, 10.30 uur.**

**Thema: "Het goede leven"**

**Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens, Lunteren**



- Inleidende muziek

- Woord van welkom en mededelingen

- Beginwoord en groet

- Openingslied: Psalm 68: 7, 12

God zij geprezen met ontzag,  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede,  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen,  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen,  
ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zing een lied,  
zing Hem die koninklijk gebiedt,  
hier en in alle landen,  
Hij heft Zijn stem, een stem van macht,  
Uw sterkte zij Hem toegebracht,  
strek tot Hem uit Uw handen.  
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,  
staan wakend over Israël,  
geen wankeling gedogend.  
Doorluchtig is Uw majesteit,  
geef aan Uw volk standvastigheid,  
o Here God hoogmogend.

## Nieuwsbrief

\* Met ingang van september zijn er naast de morgendiensten ook weer avonddiensten, aanvang: 19.00uur.

\*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich wenden tot de diakenen.

\* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de Givt-collecteapp. U kunt ook uw gave overmaken naar NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 (Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat hartelijk dank.

\* U heeft in juli een brief ontvangen voor een extra financiële bijdrage voor onze kerk en diaconie. Dit vanwege de gederfde collecte-opbrengsten in corona-tijd en de aanschaf van de beeldverbinding. Nog niet iedereen heeft bijgedragen. Wellicht is de brief bij u vanwege de vakantieperiode even blijven liggen. Graag alsnog uw bijdrage op bankrekeningnummer rekeningnummer NL54 RABO 0337 5123 29 van onze Kerk, onder vermelding van 'we zien om naar elkaar'. Bram Munters en Ton van Vuren.

\* Gezocht: gemeentelid met iMac, Sinds corona maken we in onze erediensten veel gebruik van YouTube-filmpjes van opnames van bv. Nederland Zingt. Door ons beamerteam worden deze filmpjes gedownload van internet en in de liturgie 'geplakt'. Het van internet downloaden van de filmpjes is vanwege beveiligingsmaatregelen niet mogelijk via Windows-computers. Daarom downloaden we op een Apple iMac. Ons beamerteam is op zoek naar een gemeentelid met een iMac die 2-wekelijks filmpjes wil downloaden en in de drive zet. Dat duurt hooguit 10 minuten. De leden van

juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

- **Zegen.**

- **Uitleidende muziek**

**Woord van geloof: Johannes 3: 16, 17**

Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

**- Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, Lied 868: 1, 2, 3**

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft  
geweven,  
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,  
ja, Hij beschikt u ten leven.

**- WelcomeSingers: *Bouw uw koninkrijk***

Kom, vestig uw gezag;  
wees Koning in ons hart.  
Herstel uw beeld in ons;  
onthul uw doel met ons.  
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;

een laaiend vuur in onze ziel.  
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.  
Wij zijn uw kerk.  
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk  
en uw gerechtigheid.  
U schakelt ons nu in  
en geeft ons leven zin:  
gevangen harten worden vrij,  
verslagen mensen troosten wij;  
zelfs de blinden zien uw heerschappij.  
Wij zijn uw kerk.  
Hoor ons gebed en kom!

Refrein:  
Bouw uw koninkrijk.  
Zet het kwaad te kijk.  
Toon uw sterke hand.  
Kom, herstel ons land.  
Vul uw kerk met vuur.  
Win dit volk terug.  
Heer, dat bidden wij  
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht  
verslaat de helse macht.  
Uw ongekende pracht  
vernieuwt en sterkt ons hart.  
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;  
leer ons te doen wat U ons vraagt,  
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.  
Wij zijn uw kerk.  
Heer, doe uw werk door ons.

Refrein: Laat de vlam weer branden, als een helder  
baken;  
als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer  
sprank'len,  
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt; dat is de kracht  
waarmee wij gaan,  
om hen die vallen, hen die wank'len op te vangen in uw  
naam. Refrein

#### **- Dankgebed en Onze Vader**

**- Collecten:** 1<sup>e</sup> Diaconie , 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds

#### **- Mededelingen**

#### **- Slotlied: Psalm 150**

Looft God, looft Hem overal  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cither, cimbels, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,

Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is de Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

**- WelcomeSingers: “Laat de vlam weer branden” (Opwekking 404)**

Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap.  
Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar - en dag en nacht brandt deze vlam,  
verlicht ons land.  
Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt.

Refrein (2x)

**- Gebed om de Heilige Geest (zingend):**

**Welkom Heilige Geest**

Refrein:  
Welkom, heil'ge Geest van God.  
Waai over ons, maak onze harten rein.  
O, welkom, heil'ge Geest van God.  
Waai over ons, maak onze harten rein.

Zoals koren op het veld  
wordt bewogen door de wind,  
buigen wij ons voor uw kracht,  
opdat uw Geest het werk begint.  
O, welkom ... Refrein

Schenk uw levensadem, Heer,  
want wij buigen voor U neer.  
Laat geen angst of trots bestaan,  
en maak ons heilig in uw Naam.  
O, welkom ... Refrein

**- Vrucht van de Geest: Galaten 5: 22,23**

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

**- Verhaal vanuit de kindernevendienst**

**- Wensen voor de kerk en bouwstenen voor het komende seizoen**

**- Zingen: Ere zij aan God de Vader, Lied 705: 1, 2, 4**

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde,  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding  
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

**- Tekstlezing: Psalm 147: 1-5**

Halleluja!  
Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk  
Hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat  
is de HEER, en hij brengt de ballingen van Israël  
bijeën. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun  
diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij  
roep ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en  
oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.

**- Zingen: Wij loven U, o God, belijden U als Heer,  
Lied 412: 1, 3, 4**

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.  
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.  
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,  
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:  
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,  
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!  
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,  
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;  
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,  
des Vaders een'ge Zoon, zijn lof in eeuwigheid!  
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:  
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd  
verkoren,  
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht  
ontnomen  
en ons de weg gebaad om tot Gods rijk te komen.

**- Verkondiging**

**- Samenzang met WelcomeSingers: *Samen in de naam van Jezus***

Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan.  
Want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.