

Kinderbiddagdienst 4 november 2020 – Maranathakerk Lunteren  
Thema: **Dank God in alles!**

Voorganger: Cock Kroon

---

Welkom en mededelingen

Luisterlied: Mijn Vader dank U wel  
We worden stil voor God  
We vragen of God ons wil helpen en Hij groet ons

Luisterlied: Dank U voor deze nieuwe morgen  
We spreken uit in Wie we geloven (geloofsbelijdenis):

*Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij!  
En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren door een  
wonder van de Heilige Geest, heeft geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven, ja,  
zelfs helemaal verlaten door God. Maar na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan.  
Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit, maar  
dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken.  
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons  
hart.*

Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen.  
Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam zullen  
krijgen. En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn.

Luisterlied: Ik stel mijn vertrouwen  
We bidden om de Heilige Geest voordat wij uit de Bijbel gaan lezen

We lezen uit de Bijbel: Handelingen 27:33-44 (Bijbel in gewone taal)

We luisteren naar de preek: **Dank God in alles!**

Luisterlied: Tienduizend redenen  
We danken God, bidden voor elkaar en bidden het Onze Vader

Luisterlied: De Here zegent jou  
We ontvangen de zegen van God

We geven voor de ander (collecte bij de uitgang)

Instrumentale muziek bij het verlaten van de kerk: Machtig God, sterke Rots