

Paastijd

Palmpasen
14 april 2019
19.00 uur

Gezegend Hij
die komt



Goede Vrijdag
19 april 2019
19.30 uur

Het goede van
deze vrijdag



1e Paasdag
21 april 2019
19.00 uur

Een goed gesprek
onderweg



Voorgangers: ds. Wim J.W. Scheltens
ds. Ria Scheltens-Ritzema

Muzikale medewerking:

WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt

Gereformeerde Kerk (PKN), Oranjestraat 31, Lunteren

- Dankgebed, voorbede en Onze Vader.

- Collecten, 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds (waarbij KNA speelt)

- Slotlied: U zij de glorie (staande)
A toi la gloire o Ressuscité!
A toi la victoire pour l'éternité!
Brillant de lumière l'ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu
A toi la gloire o Ressuscité!
A toi la victoire pour l'éternité!

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af;
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

- Zegen, waarna we zingen: Gezang 259: 2 (Liedboek 1973).

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

- KNA speelt ...

Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk
Godsliefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

- In memoriam (staande)
- Zingen: Ik zie een poort wijd open staan,

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

- Voor de dienst speelt KNA o.l.v. Jeffrey Wiesnekker

- Voor de dienst zingen we: Gezang 221 (Liedboek 1973)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbathsvree!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden we uit ons zondengraf.
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerpen,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

- Welkom, waarna de gemeente gaat staan.

- Zingen: Psalm 118: 9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

- Moment van stilte, beginwoord en groet

- Klein Gloria 'Ere zij de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'
(hierna gaat de gemeente zitten)

- Paasmorgen

- Zingen: Christus, onze Heer, verrees, Lied 624: 1, 2

- De Paaskaars 2019 wordt op de standaard geplaatst.

- Zingen: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie:
gezang 400, Liedboek 1973)

Het Licht verdrijft de duisternis, halleluja,
omdat de Heer verrezen is, halleluja.
Hij is het eeuwig levend Woord, halleluja,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

- Sieneke en Edith, samen met Bas en Marit: Zegekroon
(Opwekking 764)

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

- Sieneke en Edith, samen met Bas en Marit: Ik ben zo
dankbaar Heer (Opwekking 580)

Jezus, Hij kwam
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
Dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

2. Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein

4. Maar de engel sprak hem aan:

“Die gij zoekt is opgestaan. Refrein

- Willeke en Alies komen binnen lopen met een tas. Die is best zwaar! De tas wordt bij het kruis en de stenen neer gezet!

- De kindernevendienst begint.

- De Bijbel open: Lucas 24:1-12

- Zingen: Lof zij God in de hoogste troon, Lied 619: 1, 2, 3, 4

- Verkondiging: En toch!

- Zingen: Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt, Lied 620: 1, 2, 3, 11, 12

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst;
projectthema: Pasen: een nieuwe start

Zing en wees blij: Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood voorbij.
Hij redde jou, redde mij,
de God die zo gekozen heeft.

Refrein (gewijzigd):

Wil jij op weg, met Jezus mee,
met God de Vader, die jou kent?

Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon:
'kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?'

Waar uw grootheid wordt bezongen

Wil ik knielen voor uw troon

Waar U bent, verstilt de onrust

Want U draagt de zegekroon

Vul dit huis nu met uw glorie

Vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon

Halleluja! Prijs Hem

Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten

U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden

Want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias

Die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon

Halleluja! Prijs Hem

Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald

Ieder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon

Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

- Gebed van inkeer en verootmoediging

- Woord voor onderweg: 1 Korintiërs 15: 3-5

- Zingen: Daar juicht een toon (Evangelische Liedbundel,
lied 122)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

- Gebed bij de opening van de Bijbel.

Filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=AQHijVI049Q&list=PLVz6ZKkFNOvtMd7pRa_W1ZtZvZv_q1vsd&index=86

- Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan (Alles wordt
nieuw I,27)

Refrein:
De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

1. Jezus deed de dood te niet.
Zing daarom het hoogste lied. Refrein