

laat de liefde branden,  
als een vuur, als een vuur.

Na de dienst is er koffie en limonade; ondertussen schrijven we onze naam op een kaartje voor bij een lichtje met de tekst: *“Een vlammetje hier, een vlammetje daar. We doen onze vlammetjes bij elkaar: wij danken de Heer voor de Heilige Geest!”*

#### **Nieuwsbrief**

\*Volgende week is er 's avonds weer een gezamenlijke jeugdendienst in onze kerk: het thema is 'When music meets faith'. Jongeren alle leeftijden welkom vanaf 15.30 uur. M.m.v. Glorify uit Ede

***GOEDE Pinksterdagen gewenst!  
Feest van de Geest,  
die er is en altijd is geweest:  
ook voor u en voor mij,  
teken van Gods gunstig getij.***



#### **Pinksteren 2016**

Gereformeerde Kerk te Lunteren (PKN)  
Openluchtdienst Pinksteren, zondag 15 mei 2016,  
10.30 uur.  
Terrein fam. Pater, hoek Engweg/Molenweg, te Lunteren  
Voorgangers: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en ds. W.J.W. Scheltens.  
Muzikale medewerking: PinksterSingers o.l.v. Margret Spelt (piano),  
Ben Hazeleger, gitaar, Bas van Maanen, gitaar, Noes Latumahina, gitaar, Leo Nellestein, slagwerk, Gijs Huitink, toetsen, Frank Turkesteen, trombone,  
Jacqueline van de Steeg, dwarsfluit, Sipke de Boer, accordeon, Joop van de Kaa, basgitaar

- Voor de dienst: Koor: *Hij is Koning*

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;  
zijn gezag dat de wereld regeert.  
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;  
in de Zoon overwon, triomfeert.  
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,  
aan het kruis elke duistere macht,  
elke keten voor ons, verbroken heeft:  
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,  
die de dood onderworpen heeft.  
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;  
alle machten ontwapend heeft.  
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert  
en ook ons bekleedt met zijn kracht.  
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:  
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,  
als een bloem in het veld verdort,  
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:  
heel de wereld behoort aan God!  
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:  
ontzagwekkend, met glorie bekleed.  
Onweerstaanbaar is Hij, die zo'n glans verspreidt:  
Hij is koning, van al wat adem heeft!

- Koor: *Laat de vlam weer branden* (Opw. 404)  
Wij gaan op weg met brandend hart,  
met een gebed bij elke stap.  
Het lied van hoop klinkt door de landen,  
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar - en dag en nacht  
brandt deze vlam, verlicht ons land.  
Mensen wachten, harten smachten  
naar een liefde die verwarmt.

Refrein:  
Laat de vlam weer branden,  
als een helder baken;  
als heraut van 't morgenuur.  
Laat het lied weer sprank'len,  
laat de liefde branden,  
als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt;  
dat is de kracht waarmee wij gaan,  
om hen die vallen, hen die wank'len  
op te vangen in uw naam.

Refrein:  
Laat de vlam weer branden,  
als een helder baken;  
als heraut van 't morgenuur.  
Laat het lied weer sprank'len,

Amen. Amen.

- Collecte: 1<sup>e</sup> ZWO, 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds; Koor: *We are one in the Spirit*

- Slotlied: *Zegenlied* (staande)

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

- Zegen

- Koor: *In de morgen*

1. In de morgen verwonder ik mij over U,  
Want U voedt mijn diepst verlangen,  
leert mij stil en onbevangen  
al mijn doen en mijn laten te geven  
aan de Heer van mijn leven.

2. In de middag, als duizend dingen in mij  
U zo kunnen overstemmen,  
wil ik U in alles kennen  
en getuigen van U in mijn leven.  
Heer, maak mij tot een zegen.

3. In de avond, stil in gebed, dicht bij U.  
Onbezorgd kan ik gaan slapen;  
laat mij opgewekt ontwaken,  
want ik weet dat U voor mij wilt zorgen,  
elke dag, nu en morgen.

- *Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans* (NLB 223)  
Koor: couplet 1, allen: couplet 2, 3, 4

1. Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,  
en dauw daal neer en geef het leven glans.  
Lijster zing en wek in ons het lied  
dat morgenlicht begroet, Gods melodie.  
Lang leve God, die ons de morgen geeft.  
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.

Leve de Zoon, die opstaat als de zon,  
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

2. Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,  
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.  
Het harde leven stelt een vraag aan God,  
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.  
Lang leve God, zijn wereld lenen wij,  
leve de Geest, zij roept ook ons erbij,  
leve de Zoon, hij zegent wat hij kan,  
zegent wie vrede zoekt, wie leeft ervan.

3. Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,  
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan,  
Jij bent een teken van de tijd die komt,  
een zee van vrede, alle haat verstomt.  
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij,  
leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!  
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:  
samen met hem loopt hier geen weg meer dood.

4. Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,  
een eind aan wachten: wereld op z'n kop!  
Haal toeters, bellen, drum, trompet, gitaar:  
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.  
Lang leve God, hij deelt met ons de wijn,  
leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.  
Leve de Zoon, hij zet de tafel klaar.  
Niemand weet beter: altijd jubeljaar!

naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is de Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

- Gebeden uitlopend op samenzang: *Onze Vader* (Opw.  
436)

Onze Vader in de hemel,  
heilig is uw naam.  
Laat uw koninkrijk spoedig komen.  
Laat uw wil worden gedaan.  
In de hemel,  
zo ook hier op aard'.  
Refrein:  
Want van U is het koninkrijk, de kracht  
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. (2x).

Onze Vader in de hemel,  
geef ons daaglijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij dat doen.  
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Refrein

En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwaad. Refrein

gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?

- Koor: *Living Spirit, holy fire*

- Preek: *In vuur en vlam: wij danken de Heer voor de Heilige Geest!*

- Samenzang: *Samen in de naam van Jezus* (Opw. 167)

Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan.  
Want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

- Woord van welkom

- Samenzang: *Komt laat ons deze dag* (NLB 672: 1, 2)

Komt laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de Heil'ge Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bidt dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,  
gij Trooster aller tijden,  
deel thans uw zegen uit  
aan wie uw komst verbeiden.  
O heldere fontein,  
die uit Gods tempel welt,  
gij wordt een brede stroom  
die met de eeuwen zwelt.

- Beginwoord en groet

- Samenzang: *Ere zij aan God de Vader* (NLB 705: 1, 3)

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heilige Geest, de Trooster,

de Drieëenge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drieëenge in zijn troon!

Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aard' en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
looft de Koning, heel zijn kerk!

- Zingen: *Veni Creator Spiritus* , Koor: 1x, allen: 2x

Veni Creator Spiritus.  
Veni Creator Spiritus.  
Veni Creator, veni Creator.  
Veni Creator Spiritus.

- Gebed

- Koor: *Creation sings the Father's song*

- Signaal: *Uit Woord en Geest* (Inge Lievaart)

Uit Woord en Geest geboren  
groeit de gemeente die God kent,  
verwondering van open oren,  
een klein begin van moet je horen:  
wij zijn geroepen, zijn gekend,

- De Bijbel open: Handelingen 2: 1-11 De komst van de heilige Geest

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze over Gods grote daden.' 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk

wij danken de Heer voor de Heilige Geest!

- Samenzang: *Sta 's even op als je Jezus liefhebt.*  
(Kinderopwekking 100)

Sta 's even op als je Jezus liefhebt.  
Sta 's even op als je van Hem houdt.  
Laat eens merken, laat eens merken.  
Dat je van hem houdt.

Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt.  
Geef elkaar de hand als je van hem houdt.  
Laat eens merken, laat eens merken.  
Dat je van hem houdt.

Draai 's even rond als je Jezus liefhebt.  
Draai 's even rond als je van Hem houdt.  
Laat eens merken, laat eens merken.  
Dat je van hem houdt.

Spring 's in de lucht als je Jezus liefhebt.  
Spring 's in de lucht als je van Hem houdt.  
Laat eens merken, laat eens merken.  
Dat je van hem houdt.

Ga 's even zitten als je Jezus liefhebt.  
Ga 's even zitten als je van Hem houdt.  
Laat eens merken, laat eens merken.  
Dat je van hem houdt.

wij zijn geroepenen, geen vreemden,  
wij kregen oren voor zijn stem,  
wij zijn op weg, nu nog ontheemden,  
maar aanstonds in Jeruzalem.

- Zingen: Heilige Geest (Lied 688)  
Koor : het gehele lied en daarna allen: het gehele lied

Heilige Geest, Gij zijt als de wind, kom dan,  
waai door onze harten, reinig ons.

Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, kom dan,  
vuur ons aan tot liefde, beziel ons.

Heilige Geest, Gij zijt als de dauw, kom dan,  
laaf ons met uw goedheid, vervul ons.

Heilige Geest, Gij zijt als het licht, kom dan,  
wek ons tot nieuw leven, herschep ons.

- Woord van geloof: Johannes 14: 26  
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader  
jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken  
en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie  
gezegd heb.

- Samenzang: *O Geest, o heilig vuur*  
(op melodie van 'Gelukkig is het land'; door Jaap Zijlstra)

O Geest, o heilig vuur  
dat uit de hemel viel,...  
een stormvlaag door het hart,  
een branding in de ziel,  
breek uit in nieuwe gloed  
en steek de tongen aan,  
een lofstem eensgezind,  
een lied niet te weerstaan.

Getroost te zijn, verrukt  
van lichtval en van wind,  
geliefd te zijn en puur,  
verwonderd als een kind;  
hoe hartverwarmend is  
de lofzang in uw huis,  
o God, o goede Geest,  
uw liefde brengt ons thuis.

Er klinkt een erewoord,  
een klaar getuigenis,  
Gij scheidt een nieuwe eeuw,  
een rijk dat vrede is;  
hoezeer zal alle haat  
geveld zijn en verdaan,  
de liefde zegeviert,  
o Geestdrift, vuur ons aan.

- Samenzang: *Welkom, Heil'ge Geest van God*  
(Opwekking 391)

Refrein:  
Welkom, Heil'ge Geest van God,  
waai over ons.  
Maak onze harten rein.  
O, welkom, heil'ge Geest van God,  
waai over ons.  
Maak onze harten rein.

1. Zoals koren op het veld  
wordt bewogen door de wind,  
buigen wij ons voor uw kracht,  
opdat uw Geest het werk begint. Refrein  
2. Schenk uw levensadem, Heer,  
want wij buigen voor U neer.  
Laat geen angst of trots bestaan  
en maak ons heilig in uw naam. Refrein

- Kindermoment : *Je thuis voelen bij God*

- Kinderlied: *Vlammetjes*

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
een heleboel vlammetjes bij elkaar.  
Zeg weet je het al? Vandaag is het feest.  
Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest!

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
we doen onze vlammetjes bij elkaar.  
Dan is het een vuur, dan is het een feest: