

## Liturgie en nieuws, zondag 22 juni 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren

### Morgendienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens  
Organist: Margret Spelt  
Kindernevendienst:  
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek, Jolanda van Omme  
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marieke Buijnink

### Liturgie voor de morgendienst

- Voor de dienst: 'Geroepen' nr. 5 Dit is de dag (3x)
- Welkom.
- Intochtslied: Psalm 99: 1, 3,8 (staande).
- Stil gebed, Votum en groet, Votum en groet, waarna we gaan zitten.
- Gebed.
- Woord voor onderweg: Exodus 34, 6,7
- Zingen: Geef vrede door van hand tot hand (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 1014)
  - Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren;  
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.
  
  - Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping.
  
  - Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.
  
  - De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.
  
  - Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.
- Gebed om de Heilige Geest.

### Avonddienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens  
Organist: Job André

**Collecten:** 1<sup>e</sup>: Kerk  
2<sup>e</sup>: Onderhoudsfonds

### Liturgie voor de avonddienst

- Orgelspel.
- Aanvangslied: Psalm 100: 1,2.
- Stil gebed, Votum en groet.
- Zingen: Psalm 100:4.
- Gebed.
- De Bijbel open: Psalm 125.
- Zingen: Gezang 259.
- Verkondiging: veiligheid.
- Zingen: Gezang 254: 1,4.
- Dankgebed en voorbeden.
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
- Zingen: Gezang 255: 1,3.
- Collecten.
- Slotlied: Psalm 68: 7.
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen.  
  
over jou zijn vleugels spreiden.

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- De Bijbel open: Romeinen 5: 1-11 .
- Zingen: O Geest, o heilig vuur (op melodie van 'Gelukkig is het land'; door Jaap Zijlstra)

O Geest, o heilig vuur  
dat uit de hemel viel,  
een stormvlaag door het hart,  
een branding in de ziel,  
breek uit in nieuwe gloed  
en steek de tongen aan,  
een lofstem eensgezind,  
een lied niet te weerstaan.

Getroost te zijn, verrukt  
van lichtval en van wind,  
geliefd te zijn en puur,  
verwonderd als een kind;  
hoe hartverwarmend is  
de lofzang in uw huis,  
o God, o goede Geest,  
uw liefde brengt ons thuis.

Er klinkt een erewoord,  
een klaar getuigenis,  
Gij scheidt een nieuwe eeuw,  
een rijk dat vrede is;  
hoezeer zal alle haat  
geveld zijn en verdaan,  
de liefde zegeviert,  
o Geestdrift, vuur ons aan.

- Verkondiging: Volharding, betrouwbaarheid en hoop
- Zingen: Gezang 440: 1,2,4  
(Tijdens het zingen komen de kinderen terug.)
- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader
- Collecten
- Slotlied: Ga met God, en Hij zal met je zijn (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 416; staande)  
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

- Zegen, waarna de gemeente zingt gezang 456:3.
- Orgelspel.