

**Liturgie en nieuws, zondag 25 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren
Schoolkerkdienst**

Morgendienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
Organist: Sipke de Boer
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut

Avonddienst

Voorganger: drs. M. Boon (Barneveld)
Organist: Job André

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Voor de dienst: *'Wees welkom allemaal'* (Geroepen, lied 11)
- Welkom
- Ontsteken van de lichten op tafel met daarbij de woorden:

'Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.

Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.

Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest,
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.'
- Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3
- Stil gebed, beginwoord en groet
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen
- Gebed
- Zingen: Psalm 62: 4
- Aandacht voor de werkstukken
- Zingen: *'Jezus die langs het water liep'*; Gezang 47: 1, 3
- *Petrus stelt zich voor... (n.a.v. Johannes 1, Lucas 5, Lucas 22 en Johannes 21)*
- Zingen: *Hij is de rots* (Elly en Rikkert)

(Te vinden op:

<https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY>

Hij is de rots (2x), waar ik op sta. (2x)
Hij is de weg (2x), waar ik op ga. (2x)
En ik zal voor Hem zingen, voor Hem zingen, zolang ik leef.

In het begin (2x), was Hij het woord. (2x).,
Hij was bij God (2x), en het woord was God (2x),
En ik zal voor Hem zingen, voor Hem zingen, zolang ik leef.

Hij is het licht (2x), dat altijd schijnt (2x)
van het begin (2x) tot aan het eind.(2x)
En ik zal voor Hem zingen, voor Hem zingen, zolang ik leef

Hij is de rots (2x), waar ik op sta. (2x)
Hij is de weg (2x), waar ik op ga. (2x)
En ik zal voor Hem zingen, voor Hem zingen, zolang ik leef.

- *Aandacht voor Petrus: enkele discipelen halen herinneringen op*

Stem 1 - Hallo, ik ben Johannes.

Stem 2 – En mijn naam is Jacobus.

Stem 3 - Ha, hallo, ik ben Petrus. Ja, eerst heette ik Simon,
maar van Jezus kreeg ik de naam Petrus.

Stem 1 - Zoals jullie weten zijn we discipelen van Jezus; en als
je discipel een te moeilijk woord vindt, noem je ons maar:
leerlingen van Jezus.

- Zingen: 7 x 70 (Elly en Rikkert)

Stem 2 - Er zijn er nog negen, maar wij zijn hier nu met z'n drieën. Simon, eh Petrus is niet belangrijker maar kreeg wel een mooie taak door Jezus, want Petrus betekent Rots en hij kreeg de sleutels van het Koninkrijk!

Stem 3 - Tja, wat Jezus daarmee bedoelde, wasniet iets wat ik direct snapte...

Stem 1 - Dat was wel vaker zo met Jezus, dat we niet meteen begrepen wat hij deed.

Stem 2 - Weet je nog, toen het zo stormde op het meer van Galilea, dat Jezus sliep en dat wij maar dachten, dat ons bootje zou omslaan en dat we ze zouden vergaan.

Stem 3 - Ja, en dat we bang werden. En dat we toen Jezus hebben wakker gemaakt. En toen ging Hij rustig op de boot staan en sprak de wind en de golven aan, alsof het kwajongens zijn, die tot de orde geroepen moeten worden. Het werd gelijk windstil!

Stem 1 - Toen hebben we ons openlijk afgevraagd, wie deze man toch eigenlijk is. Omdat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen. En eerlijk gezegd is Hij me toen heel lief geworden. Toen dacht ik: "ik wil bij Hem blijven voor altijd".

Stem 2 - Weet je nog dat Jezus ons een keer vroeg: er is zoveel ongeloof om Mij heen - willen jullie ook niet weg gaan van Mij? En toen had jij zo'n mooie reactie, Petrus. Wat zei je toen ook al weer?

Stem 3 - Ja, toen zei ik zoiets als: ja maar tot wie zouden we moeten gaan, U spreekt woorden van eeuwig leven.

Stem 1 - ja, precies en dat vond ik van jou zo ijzersterk! Daarom houd ik van Jezus.

Stem 1 - O en weet je nog, Petrus, toen jij aan Jezus vroeg hoe vaak jij iemand moest vergeven?

Stem 3 Als de dag van gisteren! Daar stond ik met mijn opschrijfboekje! Met mijn vraag: hoe vaak moet je iemand vergeven? (Turvend in zijn opschrijfboekje:) Wel ZEVEN keer?

Stem 2: Nou, Petrus, daar leerden wij ook van hoe Jezus véél meer bedoelt met vergeving! Het staat nu opgeschreven in de Bijbel!

- De Bijbel open: Matteüs 18: 21, 22

(Te vinden op: <http://www.youtube.com/watch?v=T7IOfGKn49c>)

Tot zevenmaal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld,
tot zevenmaal zeventig maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

Tot zevenmaal zeventig maal
vergeef ik een ander zijn schuld,
tot zevenmaal zeventig maal,
de Heer heeft met mij ook geduld.

- Luister- en kijklied: *Vergeven* (Lydia en Marcel Zimmer)
<http://www.youtube.com/watch?v=VDXdGWAlDh8>

- *Petrus laat zijn vertrouwen zien in Jezus* (n.a.v. Matteüs 16: 15-18)

- Zingen: *Sta 's even op, als je Jezus liefhebt*

Sta 's even op als je Jezus liefhebt.
Sta 's even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand als je van hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Draai 's even rond als je Jezus liefhebt.
Draai 's even rond als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Spring 's in de lucht als je Jezus liefhebt.
Spring 's in de lucht als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

Ga 's even zitten als je Jezus liefhebt.
Ga 's even zitten als je van Hem houdt.

Laat eens merken, laat eens merken.
Dat je van hem houdt.

- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- De Bijbel open: Matteüs 14 :22-33 *Wandelen op het meer*
- Zingen: 'k *Stel mijn vertrouwen* (3 x, na 1x: in canon) (Geroepen 187)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij

- De kinderen uit de basisschoolgroepen 1 t/m 4 komen met de leiding van de kindernevendienst op het podium, waar kleurplaten en kleurpotloden zijn

- Zingen: *Lees je Bijbel, bid elke dag.*

Lees je bijbel,

bid elke dag (3x)

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag (3x)

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

- Verkondiging: *Petrus: rotsvast vertrouwen*

- Zingen: *Machtig God, sterke God.* (Opwekking 277)

Machtig God, sterke Rots

U alleen bent waardig

Aard' en hemel prijzen U

Glorie voor uw naam

Lam van God, hoogste Heer

Heilig en rechtvaardig

Stralend Licht, Morgenster

Niemand is als U

Prijst de Vader, Prijst de Zoon

Prijst de Geest, die in ons woont

Prijst de Koning der heerlijkheid

Prijst Hem tot in eeuwigheid

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en samen bidden het Onze Vader

- Collecten 1^e: Kerk 2^e: Onderhoudsfonds

- Slotlied 'De Here zegent jou' (Op Toonhoogte, nr. 395)

1. De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

2. De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

- Zegen

- Zingen: Gezang 456: 3

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom.

- Intochtslied: Psalm 96: 1, 3

- Stil gebed

- Votum en Groet

- Zingen: Gezang 434: 1, 2

- Gebed

- Schriftlezingen uit: Jesaja 29:18-24 en Marcus 10:32-45

- Zingen: Gezang 285: 1, 2

- Verkondiging

- Zingen: Gezang 285: 3, 4

- Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger – gemeente gaat staan)

- Zingen: Gezang 426: 1, 5

- Dankzegging en voorbeden.

- Collecten. 1^e: Kerk 2^e: Onderhoudsfonds

- Slotlied: Gezang 477

- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief

* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: en 19.15 uur; belijdeniscatechese 20.30 uur.

* Volgende week is het de zondag van het Werelddiaconaat; in de gez. avonddienst, hier in de kerk, is het thema: met andere ogen.

* Woensdag 28 januari is er weer een Seniorenmiddag. De heer Kats houdt een lezing over antieke fietsverlichting. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00. U bent allen van harte welkom (ook heren zijn welkom). Uw Seniorenteam.

* Woensdag 4 februari is er in het kader van de toerusting een **Informatieavond over Messias Belijdende Joden**. Ds. Andries Jonker uit Putten is voor een deel werkzaam op dit terrein en zal vanuit zijn brede ervaring dit onderwerp inleiden.

In de grote zaal, aanvang: 20.00 uur.

* In de maanden februari en maart wil de diaconie (houdbare)levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. U heeft vast wel houdbare producten thuis in de voorraadkast staan waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken. De levensmiddelen kunnen afgegeven in de hal van de kerk op dinsdag en donderdagavond en uiteraard ook op zondag. Op deze wijze kunnen wij als gemeente praktisch invulling geven aan de het diaconaat volgens de boodschap uit Matteüs 25: 35-36, en van barmhartigheid: 'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ook in onze gemeente zijn er mensen, die er gebruik van maken. Nu willen we u op deze wijze opnieuw de gelegenheid geven om het diaconaat heel concreet in te vullen, om te delen met de minder bedeelden onder ons.