

Liturgie en nieuws, zondag 1 maart 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
Organist: Job André
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniël Schreuder
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij

Avonddienst Welkomdienst
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
Organist: André Jonkman

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Voor de dienst: *Ik breng een rechter aan het licht* (NLB, lied 459)

Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.

Is hij een lamp die helder schijnt,
hij dooft de vlam niet die verkwijnt,
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,
hij wakkert het geringe aan.

Hij is het eerste morgenlicht,
de blinde ziet een vergezicht,
de dove hoort een nieuw geluid,
de aangeklaagde gaat vrijuit.

De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 22: 11,12 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Gezang 182: 2, waarna we gaan zitten
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Gezang 181: 1, 4
- Woord voor onderweg: 1 Petrus 3: 8-11
- Zingen: *Mijn toevlucht is de Here God* (NLB, lied 31a: 1,4; op de melodie van Psalm 62)

Mijn toevlucht is de Here God,
hoog, als een vesting op een rots
verheft Hij zich boven de landen.
Hij kent mijn wegen, kent het net
dat om mij heen is uitgezet
mijn geest beveel ik in uw handen.

O schepper die mijn schutse zijt,
ik lijd onder vijandigheid,

mijn angsten kent U en mijn zorgen –
uw goedheid is mijn toeverlaat,
uw trouw de vriend die met mij gaat,
ik juich, ik ben in U geborgen.

- Gebed bij de opening van de Bijbel

- Zingen: *Wees stil voor het aangezicht van God*

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil want de heerlijkheid van God,
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht,
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil want de heerlijkheid van God,
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk,
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.

Wees stil want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.

- Bij het liturgisch bloemstuk en de kindernevendienst
- Zingen: 'Geroepen' lied 94: 1, 5

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: 2 Koningen 19: 1-22
- Zingen: Psalm 33: 2, 5, 6
- Verkondiging: *Voor Gods aangezicht*
- Zingen: Psalm 27: 4, 5
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: en laten iets zien van het project.
- Zingen: *Het licht van God is sterker*

Het licht van God is sterker. Het overwint de nacht.
En wie gelooft in Jezus, weet: Hij heeft alle macht.

1. Laat zó je licht maar schijnen. Wees waar je bent als zout
Zó help je dat het koninkrijk van God hier wordt gebouwd.
2. Soms sta je in het donker, en lijkt het of je vecht.
Zoek dan een plekje in het licht en doe wat Jezus zegt.

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten 1e: Kerk 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Gezang 303: 4, 5 (staande)
- Zegen
- Zingen: Gezang 456: 3
- Orgelspel

Nieuwsbrief

- * Vanavond is het welkomdienst met de WelcomeSingers, thema: 'Het licht is ons voorgegaan'.
- * Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: eerste groep; 19.15 uur: tweede groep en om 20.30 uur belijdeniscatechese in de pastorie.
- * Donderdag is de kring over Bonhoeffer bij de fam. Van Tilburg, Boslaan 4, aanvang 20 uur.
- * De komende maand gaan we nog door met inzameling voor de Voedselbank. U doet toch ook nog mee??
- * De KIA collecte voor volgende week 8 maart is bestemd voor diaconale vakantieweken voor ouderen en voor degenen die zorg en begeleiding nodig hebben.

* Vrijdag 6 maart is er weer een OPEN HUIS voor de verkoop van producten uit Israel bij Jan en Janny van Essen aan de Krommesteeg 21 in Ede. Kom geheel vrijblijvend kijken en proeven van wat Israel te bieden heeft. Vanaf 10.00 uur staat de koffie weer klaar. Welkom!

* Vrijdag 6 maart a.s. wordt de Wereldgebedsdag viering gehouden in de Moluks Evangelische kerk aan de Van Limburg Stirumstraat. De orde van dienst komt dit jaar uit de Bahama's. Het thema is: Begrijp je mijn Liefde? Van harte uitgenodigd!

-