

Liturgie en nieuws, zondag 21 februari 2016 Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst

Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Organist: Margret Spelt
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen
groep 6 t/m 8 o.l.v. Martine van Beek

Avonddienst

Voorganger: drs. R. van Riezen (De Glind)
Organist: Sipke de Boer

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Voor de dienst: Lied 556: 1, 2, 3 en 4
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 23: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Psalm 62: 5
- Woord voor onderweg: Psalm 56: 9 en 10
- Gebed

- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan over thema' Liefde is...nooit zonder Hem'

- Zingen: Lied 935
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Lucas 18: 9-14
- Zingen: Lied 968: 2 en 5
- Verkondiging: Liefde is...nooit zonder Hem
- Zingen: Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687)

Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan
Toon mij dat Christus

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
Uw vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
- Zingen: Lied 919

Heel mijn weg gelopen heeft

- Kinderen komen terug en plakken symbool 'de hand' op het grote hart
- Zingen: het projectlied 'Liefde is doen wat Jezus ons zegt', (melodie: "Als je geen liefde hebt voor elkaar" (lied 422 Evangelische Liedbundel, lied 388 Hemelhoog, lied III,19, H. Lam, 'Alles wordt nieuw')

Liefde is zien hoe fout je iets deed,
vragen aan God om genade.
Maar wie vol trots zich heel wat verbeeldt,
leeft zonder Hem hier op aarde.

refrein:

Jezus is liefde, in overvloed,
gaf Zijn leven op Golgota.
Hij maakte alles voor ons weer goed,
dus vertrouw Hem en volg Hem na.

- In memoriam (staande)
- Zingen: Lied 139b
- In memoriam (staande)
- Zingen: Lied 247: 1, 4
- Dankgebed, stil gebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 68: 7
- Zegen, waarna Lied 415: 1 en 3

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en Groet
- Gebed bij de opening van de Schriften
- Schriftlezing: Jesaja 56: 1 tot en met 8
- Zingen: Lied 993
- Schriftlezing: Romeinen 11: 25 tot en met 36
- Uitleg en verkondiging

- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Psalm 146 c: 1, 6 en 7
- Dankgebed, voorbeden
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 218 uit de Evangelische liedbundel nummer 218 (staande)
- Zegen, waarna gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief

* Deze week is er geen catechese.