

Liturgie en nieuws, zondag 28 februari 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst

Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum)
Organist: Job André
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut

Liturgie voor de morgendienst

- Welkom
 - Intochtslied: Psalm 103: 1, 3 en 5
 - Stil gebed, votum en groet
 - Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg.: Die trouw is tot in eeuwigheid
Gm: en niet loslaat wat zijn hand begon.
Vg.: De Heer zij met u.
Gm: Ook met U zij de Heer, amen.
 - Klein Gloria
 - Gebed van verootmoediging
 - Zingen: het Kyrië van lied: 301j
 - Organist 1x, voorganger 1x, allen 1x.
 - Woord van genade
 - Lezing van de Tora uit Leviticus 19: 9vv – 18 en 33, 34.
 - Zingen: Lied 992
 - Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 - Schriftlezing Eerste Testament: Exodus 24: 12 – 18
 - Zingen: 'Op de berg van het verbond' (tekst: Willem Barnard)
(Mel. Lied 213)
1. Op de berg van het verbond
daalt een vuur, een licht van boven
uit de open hemelmond
en een wolk ervoor geschoven
en het volk erom geschaard
staat en staart.

Avonddienst

Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren)
Organist: Margret Spelt

Collecten: 1^e: Diaconie
2^e: Onderhoudsfonds

2. Want het licht der eeuwigheid
is voor ons gezicht verborgen:
Gij in uw barmhartigheid
geef ons daglicht elke morgen
en wij leven op gezag
dag aan dag.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 - Evangelielezing: Matteüs 17: 1 - 19:
 - Zingen: 'Op de berg van het verbond'
3. Midden in de wereldtijd
in het heilig evangelie
staat gij in uw heerlijkheid
schoon en blinkend als een lelie,
zelfs geen koning Salomo
straalde zo.
4. Davids zoon en zoon van God:
deze zal Messias heten,
ons bevrijden uit de dood
naar de wet en de profeten.
Mozes en Elia gaan
naast hem staan.
5. Alle engelen loven hem
want hij zal de tocht volbrengen
in de stad Jeruzalem
en het vuur zal hem verzengen

en het duister als een steen
om hem heen.

- Verkondiging
- Zingen: Lied 544: 1 en 3
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Kinderen komen terug en plakken symbool 'de voetstap' op het grote hart
- Zingen: het projectlied 'Liefde is.....Jezus volgen',
(melodie: "Als je geen liefde hebt voor elkaar" (lied 422 Evangelische Liedbundel, lied 388 Hemelhoog, lied III,19, H. Lam, 'Alles wordt nieuw')

Liefde is: "welkom, Jezus, Gods Zoon",
Die als een needrige Koning
reed op een ezel, wilde geen kroon,
koos geen paleis tot Zijn woning.

refrein:

Jezus is liefde, in overvloed,
gaf Zijn leven op Golgota.
Hij maakte alles voor ons weer goed,
dus vertrouw Hem en volg Hem na.

- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
- Collecten: 1^e Diaconie, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4
- Zegen, beantwoord met een 3x Amen

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom
- Intochtslied: Lied 837 : 1, 2, 4
- Stil gebed. Votum en groet,
- Zingen Psalm 65 : 1, 2
- Gebed
- Schriftlezing uit : Jesaja 55 : 4 - 7 / Marcus 14 : 1 - 11
(Maranatha)
- Verkondiging
- Zingen: Lied 675 : 1, 2

- Geloofsbelijdenis(uitgesproken)
- Zingen: Lied 986 : 1, 2, 3
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1^e Diaconie, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 247 : 1, 2, 5
- Zegenbede, waarna de gemeente zingt 3 x Amen

Nieuwsbrief

- * Collectebestemming Diaconie. Voor de Meet Inn die een een diaconale opdracht vervult, namens de participerende kerken in de regio, en die een gastvrije plek wil bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen.
- * Roemenië/eieren. Na de kerkdienst zijn er in de hal van de kerk weer prachtig beschilderde eieren uit Roemenië te koop. U steunt hiermee onze zustergemeenten aldaar. Hartelijk dank. Maandag is er weer belijdeniscatechese om 19.45 uur in de pastorie
- * Dinsdag worden de catechisanten weer verwacht: 12 + om 18.30 uur en 15 + om 19.15 uur.
- * Woensdagavond is de eerste bijeenkomst over Dietrich Bonhoeffer. Aanvang 20.00 uur ten huize van de familie van Tilburg.
- * Volgende week zondagmorgen 6 maart hopen we de Heilige Doop te vieren van Rosalie Veldhuizen.
- * Zondagavond 6 maart is er weer een Welkomdienst m.m.v. de Welkomsingers o.l.v. Margret Spelt.
- * Vanaf zondag 6 maart en op de dinsdagavonden kunt u weer levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank in de daarvoor bestemde kratten in de kerk. Er is vraag naar producten voor een warme maaltijd. Alles wat in potten, blikken en pakjes zit en houdbaar is. Rijst, pasta, groenten, sauzen en lekkere vruchtjes in blik als toetje . Broodbeleg zoals pindakaas of chocopasta mag ook. Doet u dit jaar ook weer mee??

