

# Ontmoeting

*...op straat* Palmpasen 19.00 uur  
*...op de heuvel* Goede Vrijdag 19.30 uur  
*...onderweg* Eerste Paasdag 19.00 uur



**Voorgangers: ds. Wim Scheltens  
en ds. Ria Scheltens-Ritzema**

**Muzikale medewerking:**

**WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt**

Gereformeerde Kerk (PKN), Oranjestraat 31, Lunteren



- Slotlied: *U zij de glorie* (Evangelische Liedbundel, lied 132, staande)

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  
en zegt telkenkere: "Christus overwint!".  
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.

- Zegen met gesproken 'amen', waarna de  
WelcomeSingers zingen:  
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees  
gezegend.

Derde dienst van een Passie drieluik

**Thema is: *Ontmoeting onderweg***

- Voor de dienst: Hallelujah uit: Messiah van G.F.  
Händel (1685-1759)

- Welkom

- Samenzang: Psalm 118: 9 (staande)

- Beginwoord en groet

- Zingen: *Zing nu de Heer! Hij zag ons aan*, Lied 643:  
1,2,5,7 (waarna we gaan zitten)

- WelcomeSingers: *Were you there when they crucified  
my Lord?*

WelcomeSingers: coupletten 1, 2, 5

Allen: couplet 6, 7

1. Were you there when they crucified my Lord?  
Were you there when they crucified my Lord?  
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble,  
tremble!  
Were you there when they crucified my Lord?

2. Were you there when they nailed Him to the tree?  
Were you there when they nailed Him to the tree?  
Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble,  
tremble!  
Were you there when they nailed Him to the tree?

5. Were you there when they laid Him in the tomb?  
Were you there when they laid Him in the tomb?

Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble,  
tremble!

Were you there when they laid Him in the tomb?

6. Were you there when the stone was rolled away?

Were you there when the stone was rolled away?

Oh! Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory!

Were you there when the stone was rolled away?

7. Were you there when He rose up from the dead?

Were you there when He rose up from the dead?

Oh! Sometimes I feel like shouting glory, glory, glory!

Were you there when He rose up from the dead?

- Gebed.

- De Bijbel open: Jesaja 35: 1-3, 10

- WelcomeSingers: *De steppe zal bloeien* (NLB 608)

Koor: couplet 1

Allen: couplet 2 en 3

- Gedicht: *Emmaüsgangers* (Michel van der Plas)

Laat ons tot zijn gedachtenis  
nu samen eten, Kléopas,  
en vieren dat hij bij ons is  
zoals hij het die avond was.

Wij samen, maar niet meer alleen  
sinds wij, onder ons eigen dak,  
door onze warme tranen heen  
het brood herkenden dat hij brak.

Het was zijn lichaam en zijn bloed,

De kruiden van de dood,  
zij kunnen weggedaan.

De Opgestane leeft  
en spreekt Maria aan.

4. allen

Haar blij getuigenis  
zet zich onstuitbaar voort,  
dit ongelooflijk nieuws  
wordt tot vandaag verwoord.

5. WelcomeSingers

De werkelijkheid van God  
breekt in ons leven in  
als ruimte, perspectief,  
geeft alles nieuwe zin

6. WelcomeSingers

Waar leven triomfeert,  
het dode overwint,  
daar bloeit de wereld op  
en heel de schepping zingt

7. allen

Waar Pasen wordt gevierd  
is dood voorbijgegaan,  
daar wortelt weer de hoop  
in 't menselijk bestaan

- Dankgebed

- Collecte met muzikaal intermezzo: (1<sup>e</sup> Kerk, 2<sup>e</sup>  
Onderhoudsfonds)

verleent een hof zijn pracht,  
geweken is het rouwgewaad,  
de smartelijke nacht.

Nu ons een licht is opgegaan,  
gewenteld onze steen,  
komen wij oog in oog te staan,  
niet langer dood-alleen.

O teken dat zijn handpalm siert,  
zijn hartstreek en zijn voet,  
zijn onmacht heeft gezegevierd,  
de onschuld van zijn bloed.

De liefde toont zijn aangezicht,  
een zonnelied breekt aan,  
vandaag zien wij het levenslicht,  
de Heer is opgestaan.

- Zingen met WelcomeSingers 'Het pure witte licht van  
Gods aanwezigheid..'

1. WelcomeSingers  
Het pure witte licht  
van Gods aanwezigheid  
is als een bliksemschicht,  
een keerpunt in de tijd.

2. WelcomeSingers  
In stilte, ongezien  
en stralend, onverwacht,  
herrijst de Levende  
uit dood en donk're nacht.

3. allen

het was zijn lijden en zijn dood,  
het was zijn liefde in overvloed  
en Gods genade levensgroot.

Kom, leg het brood op tafel neer  
tussen ons in en bid met mij,  
en, Kléopas, hij is hier weer,  
onvergelijkelijk nabij.

Terwijl ons hart weer in ons brandt,  
genezen van ons diepst gemis,  
zitten wij samen, hand in hand,  
en vieren zijn verrijzenis.

- WelcomeSingers: *Ik ben zo dankbaar Heer* (Opwekking  
580)

Jezus, Hij kwam  
om ons leven te geven,  
daarom verliet Hij Zijn Vaderlijk huis.  
Hij gaf aan mij  
het eeuwige leven  
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu Zijn tranen  
en zie nu Zijn wonden.  
Ik zie nu het bloed  
dat Hij gaf voor mij.  
Dat bloed wast mij schoon  
en bevrijdt van zonde.  
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein:  
Ik ben zo dankbaar, Heer  
voor wat U heeft gedaan.

En heel mijn hart aanbidt  
Uw heilige Naam.  
En Heer, ik hou van U,  
want U hield eerst van mij.  
Uw liefde tilt mij op  
en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus  
de straf van mijn zonden.  
Hij droeg die straf  
zelfs tot diep in de dood.  
Nu houdt de dood  
mij niet langer gebonden,  
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang  
in het graf gebleven.  
De dood kon onmogelijk  
Gods liefde verslaan.  
Nu troont Hij als Koning  
en Heer van het leven.  
Heel de schepping  
roept Zijn Naam.

(Refrein) Amen

- De Bijbel open: Lucas 24: 13- 28

- WelcomeSingers: *Blijf bij ons, reisgenoot* (Lied 251)

- De Bijbel open: Lucas 24: 28-39

- Zingen: *De Heer is onze reisgenoot*, Lied 646

- Meditatief woord: *Ontmoeting onderweg*

- Zingen: *Emmaüs* (Jaap Zijlstra); op de melodie van psalm 134

Dit lied is van de vreemdeling  
die met ons door de avond ging  
en luisterde naar ons verdriet  
om wat met Jezus was geschied.

Hij sprak ons op de Schriften aan  
en deed ons gaandeweg verstaan:  
de man van smarten, zie hij is  
de vorst van de verrijzenis.

Hoezeer er ons een licht opging,  
Inmiddels viel de schemering,  
wij onderbraken zijn verhaal:  
heer, deel met ons het avondmaal.

Daar zagen wij bij brood en wijn  
wie ons tot metgezel wil zijn,  
ons breekbaar leven nam een keer,  
de vreemdeling, het is dw Heer.

Hoe vrolijk is nu onze stem,  
ons hart taalt naar Jeruzalem  
en ieder die er oor naar heeft  
zingen wij toe dat Jezus leeft.

- Signaal: *De lichtvorst, de ontluisterde* (Jaap Zijlstra)

De lichtvorst, de ontluisterde  
verheft zijn aangezicht,  
de zon die wij verduisterden,  
breekt uit in stralend licht.  
De glorie van de dageraad