

Gereformeerde Kerk Lunteren PKN
Naam van de zondag: 'beloken Pasen'
Zondag 3 april 2016
Thema: 'Liefdevolle keuze'
Morgendienst: ds. Ria Scheltens-Ritzema en ds. Wim
Scheltens,
openbare geloofsbelijdenis; m.m.v. de huisband.

Openbare Geloofsbelijdenis is er door:

Johan Kraai,
Sieneke Kraai-Abma,
Alex van de Vendel,
Joanne van de Vendel-van de Glind,
Gerda Vonk-Drost.

Voor de dienst: '*Abba Vader*' (Opwekking 136)

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

- Welkom

- Aanvangslied: Psalm 118:1 (staande)

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: *Mijn Jezus, mijn redder* (Opwekking 461)

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik ben,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster
veilige toren van kracht
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

- Inleiding op belijdenis

slot: Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

- De kinderen komen terug uit de knd
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten: 1^o Kerk, 2^o Onderhoudsfonds
- Slotlied: *Dankt, dankt nu allen God*, Lied 704:1, 2, 3 (staande)
- Zegen
- Zingen: Amen, amen, amen!, Lied 415: 3
- Orgelspel

weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei:
'Weid mijn schapen.

- Zingen: Psalm 116: 1,3,6

- Verkondiging: 'Liefdevolle keuze'

- Zingen: *10 000 redenen* (Opwekking 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

**Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.**

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

- Zingen: *Waiting here for you* (Christy Nockels)

If faith can move the mountains

(Als geloof bergen kan verzetten)

Let the mountains move

(Laat de bergen dan bewegen)

We come with expectation

(We komen vol verwachting)

Waiting here for You, waiting here for You

(Wachtend hier op U)

You're the Lord of all creation

(U bent de God van de schepping)

And still You know my heart

(En toch kent U mijn hart)

The author of salvation

(De auteur van de redding)

You've loved us from the start

(U heeft ons vanaf het begin af aan liefgehad)

Refrein:

Waiting here for you

(Wachtend hier op U)

With our hands lifted high in praise

(Met onze handen hooggeheven in aanbidding)

And it's You we adore

(En U bent het, die wij liefhebben)

Singing Alleluia

(We zingen Halleluja)

You are everything you've promised

(U bent alles wat U beloofd hebt)

Your faithfulness is true

(Uw betrouwbaarheid is goed)

And we're desperate for your presence

(We verlangen naar Uw aanwezigheid)

All we need is you

(U bent alles wat wij nodig hebben)

Refrein:

Waiting here for you

(Wachtend hier op U)

With our hands lifted high in praise

(Met onze handen hooggeheven in aanbidding)

And it's You we adore

(En U bent het, die wij liefhebben)

Singing Alleluia

(We zingen Halleluja)

We will wait for You, Lord, He'll stand with you

(We zullen op u wachten Heer, Hij staat je bij)

We will sing Alleluia

(We zingen Halleluja)

Singing Alleluia, alleluia

(We zingen Halleluja)

Singing Alleluia, alleluia

(We zingen Halleluja)

Refrein (3x):

Waiting here for you

(Wachtend hier op U)

With our hands lifted high in praise

(Met onze handen hooggeheven in aanbidding)

And it's You we adore

(En U bent het, die wij liefhebben)

Singing Alleluia

(We zingen Halleluja)

- Belijdenis - beantwoording van de vragen:

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,

die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,

ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,

want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,

dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

- De Bijbel open: Johannes 21: 15-17

¹⁵ Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'

¹⁶ Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷ en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u

- De Bijbel open: Johannes 20: 19-29

¹⁹ Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' ²⁰ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹ Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' ²² Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³ Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

²⁴ Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. ²⁵ Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het geloven.' ²⁶ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, ²⁷ en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zijde. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' ²⁸ Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' ²⁹ Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

- Zingen: *Heer, u doorgrondt en kent mij* (Opwekking 518)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,

1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt en in de kerk de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij de God van ons leven?
2. Geloven jullie de belofte van Gods verbond, die je ontvangt in je doop als teken en zegel; en willen jullie de kracht tot behoud in je leven zoeken bij Jezus Christus, onzer Heer en Heiland?
3. Verklaar jullie, dat het je overtuiging is om de Here God lief te hebben en Hem te dienen naar zijn Woord, tegen de zonde in de wereld te strijden en in het belijden van zijn naam trouw te blijven door Gods genade in leven en sterven?
4. Verklaar jullie, dat het je eerlijke wil is om trouw deel te nemen aan de eredienst met de verkondiging, de doop en het avondmaal en beloven jullie gewillig mee te werken aan het herderlijk opzicht van de kerk en aan de opbouw van de gemeente van Christus?

- Belijdenisteksten en zegening
Zingen: *Jezus' liefde voor mij* (Sela)

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.

Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw
heilige Geest.

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij
wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus
alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,
mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

- Motivatie:

'Wij doen vandaag belijdenis omdat wij de weg van en
met God willen bewandelen. Vanaf het begin heeft God
voor ons gekozen, onze ouders lieten ons dopen en wij
maken nu zelf bewust de keuze voor God.

Gods liefde geeft ons rust, kracht en hoop in ons
dagelijkse leven. Dankbaar zijn wij de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest voor de genade die Hij ons geeft
waardoor wij mogen blijven groeien in het geloof.'

- Zingen: *Heer, wijs mij uw weg* (Opwekking 687)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

- De kindernevendienst begint