

Liturgie en nieuws, zondag 20 november 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Morgendienst

Voorganger: ds. H.Z. Ritzema – Scheltens
ds. W.J.W. Scheltens

Organist: Johan Hulshof

Kindernevendienst:

groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen

groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij

Avonddienst

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

Organist: Margret Spelt

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

- Orgelspel
- Voor de dienst: Lied 969
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 138:1 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Lied 195 (klein Gloria), waarna allen gaan zitten
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: *Dit is een huis om de Heer te ontmoeten* (Tekst: Jaap Zijlstra)
(melodie: NLB, lied 162)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;
smeeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vierten wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.

Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht.
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer
- Zingen: *'Abba Vader'* (Opwekking 136, staande)

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

- Tom en Bas spelen: *Fix You*
- Gebed om de werking van de Heilige Geest
- Zingen *Jesus is de goede herder.*

Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent.
Denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder.
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

- Kinderen gaan naar de nevendienst
- De Bijbel open: Psalm 139: 1-6
- Zingen: Psalm 84: 1, 6
- De Bijbel open: Matteüs 25: 31-40
- Zingen: Lied 758: 1,3
- Verkondiging *U legt uw hand op mij*
- Zingen: Lied 139b
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: *Lichtstad met uw paarlen poorten.*

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn
liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit. Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. Refrein

- Zegen met gesproken 'amen' , waarna wij zingen: Lied 416
- Orgelspel

Liturgie voor de avonddienst

- Orgelspel
- Aanvangslied: Psalm 138: 2, 4 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Gebed.
- De Bijbel open: Marcus 13: 24-37
- Zingen: Lied 767
- Verkondiging
- Zingen: Psalm 75: 1, 2
- Dankgebed en voorbeden.
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
- Zingen: Psalm 102: 13
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 248 (staande)
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen
- Orgelspel

Nieuwsbrief

* Dinsdagavond en woensdagavond is de catechese 7-8 uur.

* De kring over Creatief met Spreuken op maandagmorgen 21 november en 28 november gaat niet door. Aanmeldingen voor deelname aan allerlei kringen (zie gele Toerustingsfolder) graag tijdig doorgeven!

* Volgende week is het de eerste zondag van Advent, als voorbereiding op het Kerstfeest. De heilige doop zal worden bediend aan: Kristel Rosalie van Maanen en Evy-Rose Oosterloo en er is dan ook bevestiging in het ambt.

* Volgende week zondagavond is in onze kerk een gezamenlijke jeugddienst met als thema: Friend. Medewerking wordt verleend door de huisband en jongeren uit de kerken. Alle jongeren, die mee willen helpen, zijn om 15.30 uur welkom in deze kerk. Voorafgaand aan de dienst is er een maaltijd en na afloop koffie, thee en fris en de gelegenheid om na te praten.