

Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)

Welkomdienst Palmpaaszondagavond  
9 april 2017, 19.00 uur

Thema: *Delen in verwachting*

Voorganger: ds. Wim Scheltens  
Organist: Henk Hopman

Eerste van een Passie 3-luik  
Op Palmpasen, 9 april, starten we 's avonds met  
een Passie 3-luik.  
Het leidende thema is: 'Delen', zoals ons jaarthema.  
Het zijn drie avonddiensten als welkomdienst met  
de WelcomeSingers  
o.l.v. Margret Spelt.

Vanavond is het thema: *Delen in verwachting*.  
Op Goede Vrijdag, 14 april (19.30 uur) is het thema:  
*Delen in verwondering*  
en op Paasavond, 16 april (19 uur) is het thema:  
*Delen in vreugde*.

spread His praise from shore to shore!  
How He loveth, ever loveth,  
changeth never, nevermore!  
How He watches o'er His loved ones,  
died to call them all His own;  
How for them He intercedeth,  
watcheth o'er them from the throne!

O the deep, deep love of Jesus,  
love of every love the best!  
'Tis an ocean vast of blessing,  
'tis a haven sweet of rest!  
O the deep, deep love of Jesus,  
'tis a heaven of heavens to me;  
And it lifts me up to glory,  
for it lifts me up to Thee!

- Dankgebed en voorbeden, afgesloten met samen  
zingen Onze Vader

- Collecten

- Slotlied: *Alles wat over ons geschreven staat*, Lied 556  
(staande)

- Zegen, waarna: 3x amen.

- Orgelmuziek

zing halleluja.  
Zing halleluja voor de Heer!

Jezus is Koning en Heer,  
Jezus is Koning en Heer.  
Jezus is Koning,  
Jezus is Koning.  
Jezus is Koning en Heer

Heilig, heilig is de Heer,  
heilig, heilig is de Heer.  
Heilig, heilig,  
heilig, heilig.  
Heilig, heilig is de Heer.

- *Delen in verwachting*

- Zingen: *Welkom, welkom Jezus*, Lied 554  
WelcomeSingers: coupletten 1 en 2, allen 3, 4

- WelcomeSingers: O the deep, deep love of Jesus  
WelcomeSingers: coupletten 1 en 2, allen 3

O the deep, deep love of Jesus,  
vast, unmeasured, boundless, free!  
Rolling as a mighty ocean  
in its fullness over me!  
Underneath me, all around me,  
is the current of Thy love;  
Leading onward, leading homeward  
to Thy glorious rest above!

O the deep, deep love of Jesus,

- Welkom en mededelingen

- Aanvangslied: Psalm 118: 5 en 8 (staande)

- Stil gebed, Votum en groet

- Thema van de Welkomdienst

- WelcomeSingers: *Hosanna Processional*

Hosanna, hosanna, hosanna in the highest;  
Hosanna, hosanna, hosanna to our King.

Blessed is He who comes in the name, in the name of  
the Lord.

All glory and honor to our King, all glory to our King!

Hosanna, hosanna, hosanna in the highest;  
Hosanna, hosanna, hosanna to our King.  
Hosanna to our King!

- Gebed

- Signaal *Palmzondag* (Jaap Zijlstra)

Hij die alle bronnen heeft geslagen,  
alle fonteinen op doet springen,  
eenzaam rijdt hij op een ezel  
en Hij laat zijn tranen stromen  
en de menigte omstuwt Hem  
als een branding, nog vijf dagen  
en de golven hebben Hem,  
hemelkind en bloedverwant  
bedolven.

Hij die alle bomen heeft geworteld,  
alle blad doet wuiven naar de hemel,  
alle takken doet vertakken  
voor de nestelaars,  
men plukt twijgen van de bomen  
om Hem juichend in te halen,  
maar Hij weet Zichzelf ontworteld  
en een dode tak ten einde  
aan een boom van Golgotha.

En die zondag van de palmen  
zegt Hij dat Hij neer moet vallen  
in de aarde als het graan,  
neer moet gaan om op te staan  
en veelvuldig vrucht te dragen.  
Die zichzelf met tranen zaaide,  
Hij zal komen, Hij zal maaien  
en Hij draagt zijn oogst aan garven  
met gejuich.

- Zingen: *Uw intocht in Jeruzalem* (Uit: het Lam dat ons  
doet leven; Ria Borkent) refrein door gemeente

Uw opgang naar Jeruzalem  
verheugt het hart, verhoogt de stem,  
versiert de straten met een lach,  
dit is een vlam en wimpeldag,  
die voert naar overwinning.

*Gemeente:*  
Hosanna Zoon van David,  
gezegend die als Koning komt  
in naam van God met vrede

en glorie van de hemel.

Uw intocht in de tempelstad  
voltrekt zich op het smalle pad;  
uw weg is maar een mantelbreed,  
het is de looper van het leed  
die voert naar overwinning.

*Gemeente:*  
Hosanna Zoon van David,  
gezegend die als Koning komt  
in naam van God met vrede  
en glorie van de hemel.

Gij gaat de week van lijden in,  
het veulen van een ezelin  
draagt U met vrede door de poort,  
zachtmoedig vredelievend Woord,  
weldadig Uw genade.

*Gemeente:*  
Hosanna Zoon van David,  
gezegend die als Koning komt  
in naam van God met vrede  
en glorie van de hemel.

- De Bijbel open: Marcus 11:1-11

- Zingen: *Zing halleluja voor de Heer!*  
WelcomeSingers couplet 1; allen : coupletten 2 en 3

Zing halleluja voor de Heer,  
zing halleluja voor de Heer.  
Zing halleluja,