

Liturgie en nieuws, zondag 29 oktober 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst

Voorganger: drs. R. van Riezen (De Glind)
Organist: Sipke de Boer
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder

Liturgie voor de morgendienst

- Lied voor aanvang van de dienst: Hemelhoog 13 = Opwekking 621 (U bent mijn anker)

U bent mijn anker,
mijn licht en mijn bevrijder.
U bent mijn vesting,
dus vrees ik geen kwaad.
Want al keert de vijand zich tegen mij
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn.
Als ik roep, dan bent U nabij.
U tilt mij hoog op een rots,
ik zing en juich voor U.
Eén ding wil ik vragen, Heer, met heel mijn hart
dat ik in uw huis mag zijn, iedere dag,
en rustend aan uw Vaderhart
uw liefde bewonderen mag.

Leer mij uw weg, Heer,
en effen al mijn paden.
Laat mij niet los,
Heer, mijn hoop is op U.
'k wil uw goedheid zien
op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt:
'Ga naar Hem toe',
dan wacht ik op U

Avonddienst

Voorganger: ds. H. Poot (Oosternieland)
Organist: Johan Hulshof

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

bij alles wat ik doe.
Eén ding wil ik vragen, Heer, met heel mijn hart
dat ik in uw huis mag zijn, iedere dag,
en rustend aan uw Vaderhart
uw liefde bewonderen mag.
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 27 vers 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria
- Gebed van verootmoediging
- Zingen: Lied 902: 1 en 6
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Eerste schriftlezing uit: Psalm 27 (nieuwe bijbelvertaling)
- Zingen: Lied 221
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Tweede schriftlezing uit: nogmaals Psalm 27 nu uit de
Groeibijbel:

Als ik aan God denk, denk ik aan licht, aan vrijheid.
God is een vesting.
Niets heb ik om bang voor te zijn,
ook al rolt iedereen over me heen.

Als ik aan God denk, voel ik steeds dit ene:
ik zou zo graag dichtbij hem zijn, hem opzoeken.
Ik denk dan: hij zet me boven op een rots, huizenhoog.

God, ik zoek u, ik roep u, hoort u me wel?
Hoe komt het dat ik u zoek?
Dat hebt u toch zeker zelf gedaan?

U hebt het bij me ingebouwd, dat zoeken en vragen,
die onrust. Verstop u niet voor mij als ik alleen sta,
niemand heb om op terug te vallen,
geen vader, geen moeder. U bent er.

God, denk ik aan u, dan hoop ik dat u mij veelbelovend vindt.
Wijs me de weg.

- Zingen: Lied 894
- Verkondiging
- Zingen: Lied 289
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: 898:1, 3 en 4
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Liturgie voor de avonddienst

- Welkom
- Intochtslied: Psalm 100: 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Psalm 147: 1 en 7
- Gebed
- Schriftlezing uit: Deut. 7: 6 – 9 en Johannes 4: 7 – 16
- Zingen: Psalm 139: 1 en 8
- Verkondiging
- Zingen: Psalm 89: 1 en 2
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Lied 150a: 1 en 2
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: 838: 1 en 4
- Zegen

Nieuwsbrief

- * Dinsdagavond is de catechese groep voor 17-jarigen en ouder van 20.00 – 20.45 uur.
- * Woensdagmiddag is de kinderdienst op Dankdag in de Maranathakerk om 14.30 uur. De avonddienst op Dankdag is om 19.30 uur in deze kerk.
- * Donderdagavond is het intercultureel Bijbellezen (Psalm 127). Aanvang om 20.30 uur in de Kerkenraadskamer.
- * Volgende week zondagmorgen is de dienst voorbereid met leden van Wijk D.
- * Volgende week zondagavond is het welkomdienst met de WelcomeSingers en het thema is "Klop op de deur".
- * De toerustingsfolder is beschikbaar in de hal van de kerk.