

Liturgie voor de Kerstmorgen

“JEZUS IS GEBOREN KIND VAN GODS LIEFDE!”

Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens
Organist : Sipke de Boer
Koor : Welcome Singers
Dwarsfluit : Jacqueline v.d. Steeg
Trombone : Frank Turkesteen

- Orgelspel
- Voor de dienst zingen: *Midden in de winternacht*, Lied 486: 1, 2, 4
- Woord van welkom
- Intochtslied: *Komt allen tezamen* Lied 477: 1, 2 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan allen zitten)
- Aansteken van de kerstkaars en gedicht door: Jacintha vd Haar

*In het donker
van de Kerstnacht
heeft zich een licht verspreid.
Het Kind
dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd.*

- Zingen: Lied 477: 3, 5
- Instrumentaal: *He was born ('t Is geboren het goddelijk Kind)*
- Gedicht *Wat beloofd is* (Inge Lievaart)

*Wat ben ik blij
dat Maria geloofde
wat de engel zei
en uit naam van God beloofde!
en jij?*

*Soms denk ik: ik was er bij,
ik kon hem niet zien maar wel horen
en horen is immers genoeg,
want geen woord van God klinkt verloren
voor het vervulling droeg.*

*O luister, wees enkel oren,
bewaars ze, berg ze in je weg,
want nog gaat het zoals tevoren,
wat beloofd is gebeurt als voorzeggd
denk maar aan toen: Gods Zoon wèrd*

*geboren
en als mens in ons midden gelegd.*

- WelcomeSingers: *Kom, vier het feest met mij*

WelcomeSingers: de coupletten; allen: het refrein

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

Refrein:

**Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk
dat Jezus voor ons is gekomen.**

In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar:
een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

Refrein:

**Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk
dat Jezus voor ons is gekomen.**

Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

Refrein:

**Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk
dat Jezus voor ons is gekomen.**

- Gebed

- Instrumentaal: *O holy night (Licht in de nacht)*- WelcomeSingers: *See amid the winters' snow*

WelcomeSingers: de coupletten; allen: het refrein

See amid the winter's snow,
Born for us on earth below;
See the tender Lamb appears,
Promis'd from eternal years:

Refrein

Hail, thou everblessed morn!
Hail, redemption's happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.

Lo, within a manger lies
He who built the starry skies;
He who, throned in height sublime,
Sits amid the cherubim:

Refrein

Hail, thou everblessed morn!
Hail, redemption's happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.

Say, ye holy shepherds, say
What your joyful news today;
Wherefore have ye left your sheep
On the lonely mountain steep?

Refrein

**Hail, thou everblessed morn!
Hail, redemption's happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.**

'As we watch'd at dead of night,
Lo, we saw a wondrous light;
Angels singing "Peace on earth"
Told us of the Saviour's birth.

Refrein

**Hail, thou everblessed morn!
Hail, redemption's happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.**

Sacred Infant, all divine,
What a tender love was thine,
Thus to come from highest bliss
Down to such a world as this!

Refrein

**Hail, thou everblessed morn!
Hail, redemption's happy dawn!
Sing through all Jerusalem,
Christ is born in Bethlehem.**

Teach, o teach us, Holy Child,
By thy face so meek and mild,
Teach us to resemble thee,
In thy sweet humility:

- De Bijbel open: Lucas 2: 1-5

- Zingen: *Go, tell it to the mountain*, Lied
484

WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein

- De Bijbel open: Lucas 2: 6-8

- WelcomeSingers: *Een ster ging op uit
Israël* NLB 496

couplet 1 WelcomeSingers; coupletten 2 + 3 door allen

- De Bijbel open: Lucas 2: 9-14

- Zingen: *Ik ben een engel van de Heer*,
Lied 469:1, 2, 3, 4, 5, 6,7

- Instrumentaal: Once in royal David's city
(In de stad van koning David)

- De Bijbel open: Lucas 2:15-21.

- WelcomeSingers: *Joy to the world!*

1. Joy to the world! The Lord is come:
Let earth receive her King.
Let every heart prepare him room,
and heav'n and nature sing,
and heav'n and nature sing,
and heav'n, and heav'n and nature sing.

2. Joy to the earth! The Saviour reigns:
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills, and
plains
repeat the sounding joy,
repeat the sounding joy,
repeat, repeat the sounding joy,

3. No more let sins and sorrows grow
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found,
Far as the curse is found,
Far as, far as the curse is found.

Allen: 4. He rules the world with truth and grace,
and makes the nations prove
The glories of his righteousness
and wonders of his love,
and wonders of his love,
and wonders, wonders of his love.

- Kinderen gaan nu naar de
kindernevendienst

- Meditatie: *Jezus is geboren: Kind van
Gods liefde!*

- Zingen: *Ik mag hier aan uw kribbe staan,*
Lied 475: 1, 2, 3

- Kerstproject kindernevendienst:
'Gegrepen door Gods liefde'

- Zingen: Projectlied op de melodie van lied
469 NLB

refrein:

Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.

coupletten:

Gods reddingsboei wordt werk'lijkheid,
en zal te zien zijn wereldwijd.
Maar eerst is hij voor Israël,
de herders horen he-et heel snel.

God gaf Zijn Zoon als mensenkind!
Kom, ga nu met de herders mee
en kniel voor Hem, zeg toch geen "nee".
Het is de Redder, die-ie je vindt.

= Dankgebed

- Collecten.: Kerk en Onderhoudsfonds

- Zingen: 'Ere zij God' (staande)

Ere zij god, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge.

Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen, een
welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een
welbehagen.

Ere zij god, Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen, een
welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een

welbehagen.
Amen, amen.

- Zegen, waarna: Lied 415: 3
- Orgelmuziek