

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

- Zegen

- Zingen. ELB 501:1, 2, 3 Vrede van God.

1. Vrede van God, de vrede van God  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,  
in Jezus' naam geef ik jou  
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou.  
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou.

- Orgelspel

Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)  
Zondag 11 november 2018, 10.00 uur  
Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens  
Organist : Henk Hopman

De morgendienst is voorbereid met Wijk C  
- Voor de dienst zingen: Lied 838:1, 2

- Koor:ELB: 289:1, 2.Ik geloof in God de Vader;  
begeleiding op de vleugel door Ed Keizer.

Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt zijn eer -  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
- groot is het geheimenis -  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.

- Woord van welkom.

- Zingen: Ps.139: 1 en 14 (staande)

- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria, Lied 195,  
waarna we gaan zitten

- Inleiding op de dienst

- Zingen: Liedboek v.d. kerken: 463:1, 2

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.

- Pantomime: Barend Huitink en Janus van Tilburg over  
'omzien naar elkaar'.

- Zingen:ELB 218:1, 2, 3. Samen in de naam van Jezus.

1. Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan.  
Want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken,  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

Gebruik je handen om te helpen  
En je voeten om te gaan.  
Zorg en aandacht zonder vragen  
Om een ander bij te staan.

Gebruik je liefde om te troosten  
Om te delen angst en pijn.  
Droog de tranen van de ander  
Om er voor elkaar te zijn.

- Dankgebed, voorbede en het "Onze Vader".

- Collecte: 1<sup>e</sup> Kerk, 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds

- Slotlied: De zegen van God, onze Vader (staande)

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

5 Velen, die de moed begaf  
blijven staan, of dwalen af.  
Hunk'rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein

6 Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en wij  
zingen samen: Kijk eens om je heen ("Samen spelen" uit:  
Alles wordt Nieuw, nr. II,28)

- Gedicht: Omzien naar elkaar, door Didy Spelt

Gebruik je oren om te horen  
En je ogen om te zien.  
Kijk en luister naar de ander  
Of je nodig bent misschien.

2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is de Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

- Gebed.

- De Bijbel open: 2 Kon. 5:1-5 door Ingrid v.d. Wetering.

- Koor: ELB 398. Handen heb je om te geven. Refrein:  
allen; begeleiding: Henk Hopman.

Handen heb je om te geven  
van je eigen overvloed  
en een hart om te vergeven  
wat een ander jou misdoet.

Refrein: Open uw oren om te horen,  
open uw hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken  
naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen  
wat een ander moed in spreekt. Refrein

Schouders heb je om te dragen  
zorgen en pijn van alleman  
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan. Refrein

Voeten heb je om te lopen  
naar de mens die eenzaam is  
en een hart om waar te maken  
dat een mens geen eiland is. Refrein

Oren heb je om te horen  
naar de mens die vrede is  
en een hart om te geloven,  
in een God die liefde is. Refrein

- de Bijbel open: Lucas 19:1-10 door Ingrid v.d. Wetering.

- Filmpje over Zacheüs:

<https://www.youtube.com/watch?v=fEsbJ-rymec>

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst

- Zingen: Lied 531: 2,3,

- Preek: eerste gedeelte

- Zingen: ELB. 402: 1, 6 Toen ik naar mijn naaste zocht.

1. Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar  
was jij?

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,  
naar geloof of naar je naam.

Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

6. Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.  
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

En ik vraag je niet naar huidskleur,  
naar geloof of naar je naam.

Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

- Preek: tweede gedeelte

- Meditatief orgelspel: 'He shall feed his flock' uit de  
Messiah van Händel

- Koor: ELB 263: 1, 5, 6: Door de wereld gaat een Woord.  
Refrein: allen; begeleiding op de vleugel door Ed Keizer.

1 Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'