

**Liturgie voor dinsdag 31 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN)
Oudejaarsavond, 19.30 uur**

Avonddienst

Voorganger: ds H.Z. Scheltens - Ritzema
ds W.J.W. Scheltens
Organist: Job André

Collecten: 1^e: Kerk
2^e: Onderhoudsfonds

- Inleidende muziek
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 90: 1, 8 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria, Lied 195
- Gebed
- Namen van wie gedoopt zijn
- Zingen: *Voor ik als kind ter wereld kwam*, Lied 475: 2
- Signaal: *Kerstnacht* (Sytze de Vries)

Een kind dat als de zon verschijnt
en onze namen nieuw omlijnt,
gunt onze ogen alle licht
als glimlach van Gods aangezicht.

Hij scheidt een vurig visioen
van liefde die ons staat te doen,
die vrede in haar banen leidt
langs wegen van gerechtigheid.

- Zingen: *Jésus le Christ* (Taizé)

Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d'accueillir ton amour.

Jezus, U bent het licht in ons leven:
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven:
Laat mij Uw liefde aannemen, Heer.

- Toelichting: waxinelichtje aansteken met eigen intentie

- We komen met onze lichtjes naar voren en luisteren naar de muziek van orgel:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft - Taizé (NLB 598), Als een ster in licht luister (NLB 501) en Licht in onze ogen (NLB 463)

- Zingen: *In de Heer vind ik heel mijn sterkte* (Taizé)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)

In the Lord I'll be ever thankful,
in the Lord, I will rejoice
look to God, do not be afraid. Lift up
your voices, the Lord is near. (2x)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)

- De Bijbel open: Hebr 10: 19-25
- Overdenking
- Zingen: *Ga maar gerust* (Sytze de Vries)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen.
ben ik de hand, die al je tranen wist.

- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen
- Zingen: *Door God bijeenvergaderd*, Lied 968: 2
- Woorden van dank
- Dankgebed en voorbeden.
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds - tijdens de collecte:
orgelspel
- Slotlied: *O God, die droeg ons voorgeslacht*, Lied 90a : 1, 2, 3,
6
- Zegen, met gesproken amen, waarna we zingen:
Vervuld van uw zegen, Lied 425
- Uitleidende muziek