

O kom, o kom, Gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood, wij groeten reeds  
uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het  
heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij Immanuël!

O kom, die onze Koning zijt, in wolk en vuur en majesteit,  
Adonai, die spreekt met macht, verbreek het duister van  
de nacht!

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij Immanuël!

- Zegen, waarna we zingen: *Vervuld van uw zegen*, NLB  
Lied 425

- Orgelspel

*Welkomdienst*  
15 december 2019 om 19.00 uur  
*Een liefdevol verhaal*



Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens  
Muzikale medewerking:  
WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt  
Gereformeerde Kerk PKN, Oranjestraat 31, Lunteren

En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij dat doen.  
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

- Collecten; de WelcomeSingers zingen: *Wijs mij de weg  
naar Bethlehem* (Sela) (1<sup>e</sup> Kerk, 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds)

- Slotlied: *O kom, o kom, Immanuël*, Gezang 125,  
Liedboek voor de kerken (staande)

O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël  
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o  
Heer  
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij Immanuël!

O kom, Gij wortel Isai, verlos ons van de tyrannie,  
van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw!  
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij Immanuël!

naar Sions gouden stad, wees Gij mijn gids.  
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,  
want 'k had geen gids; ver dwaald' ik af,  
totdat ik ernstig bad: 'Wees Gij mijn gids'.  
Hij heeft verhoord 'k ben nu verheugd en blij  
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij

Nu aan zijn hand dwaal 'k nimmer van de weg,  
Hij is mijn gids. 't Zij door moeras  
of wel langs struik en heg leidt mij mijn gids.  
Licht, vriend'lijk licht stroomt van zijn aangezicht,  
'k houd daarom steeds het oog op Hem gericht.

- Dankgebed, voorbeden, *Onze Vader* (zingend,  
Opwekking 436)

Onze Vader in de hemel,  
heilig is uw naam.  
Laat uw koninkrijk spoedig komen.  
Laat uw wil worden gedaan.  
In de hemel,  
zo ook hier op aard'.

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,  
geef ons dagelijks brood.

- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: *Ik heb mijn hart tot U geheven.*

- Woord van welkom.

- Intochtslied: Psalm 149: 3, 5 (staande)

- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten)

- Zingen: *Wees Gij mijn toevlucht*, Lied 263

- Inleiding op het thema; *Een liefdevol verhaal*

- Zingen: *De engel Gabriël komt aangesnel*, Lied 443  
WelcomeSingers: couplet 1; allen: couplet 2, 3, 4

- Gebed

- Zingen: *Geen windvlaag van buiten*  
Tekst en muziek: John Bell  
Vertaling: Andries Govaart  
WelcomeSingers: couplet 1, 3; allen: couplet 2, 4

Geen windvlaag van buiten, geen klap op de poort,  
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord,  
geen drogbeeld uit angsten, geen dromen verstoord.  
Een engel, een meisje, een stem in haar oor:

“Maria, verheug je, er is geen gevaar,  
genade van God wordt in jou openbaar.  
De tijd om de wereld te redden begint.  
Wil jij moeder worden van Gods liefste kind?”

Een kind wordt geboren, en dan komt het rijk,

een teken voor velen om vrede of strijd,  
voltooiing en aanvang, én speler én plot,  
slachtoffer en winnaar, van jullie, van God.

Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland,  
geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend.  
Maria stemt in met wat niemand bevroedt,  
en toch klinkt zij zeker: "Zeg God: het is goed!"

- Signaal: 'Magnificat' (Hanna Lam)

Zingen is zijn, is zeggen,  
niet meer zwijgen,  
is boven alle angst uit gaan stijgen  
en licht ontwaren in de duisternis,  
het onbevangen licht van genesis.

Het is opnieuw genade vinden  
in uw ogen,  
niet langer gekleineerd,  
niet neergebogen,  
maar leven in een alledaags bestaan  
dicht bij de maatslag van uw grote naam.

Dan worden hongerigen  
niet meer uitgesloten,  
dan telt geen geld,  
geen macht meer van de groten,  
maar ligt het kleed van de barmhartigheid  
wijd over deze aarde uitgespreid.'

- De Bijbel open: Lucas 1: 36-56

- Zingen: *Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God*  
Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Timothy Dudley-Smith

Muziek: Walter Greatorex

**WelcomeSingers:**

Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God  
verrukt om wat hij aan mij heeft gedaan.  
Hij bracht een keer in mijn geringe lot.  
Mijn faam zal door de generaties gaan.

Met hart en ziel verheerlijk ik zijn Naam!  
Want zijn erbarmen blijft zijn grote kracht.  
Mijn lied zet anderen tot zingen aan:  
Hij heeft ons als zijn eigen kind gedacht!

**Allen:**

Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand.  
Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd,  
maar schuift de machtigen voorgoed aan kant.  
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid.

Met hart en ziel zing ik: zijn Naam is groot!  
De pracht en praal zal Hij in stukken slaan.  
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood.  
Wie rijk was blijft met lege handen staan.

Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar!  
Wat Abraham beloofd is blijft van kracht:  
aan ons wordt zijn ontferming openbaar.  
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag.

- Verkondiging: *Een liefdevol verhaal*

- Zingen: *Heer, wees mijn gids* (Zangbundel Joh. de Heer 569)

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,  
wees Gij mijn gids. Wijs mij de weg