

**Meditatief moment Gereformeerde Kerk Lunteren, 1 april 2020, 19.15 uur. Thema: "Pilatus, een haan die koning kraait".**

**Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens, Lunteren**

= = = = = = =

**Woord van welkom**

**Beginwoord en groet**

**Psalm Project - Witter dan sneeuw (psalm 51)**

<https://www.youtube.com/watch?v=vph6EqZe42k>

**De Bijbel open: Johannes 18: 28 - 19: 12**

**Via Dolorosa van Sela**

<https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA>

**Via Dolorosa**

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.

Daar staarden ze Hem na:

de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap

de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon  
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

**Thema : "Pilatus, een haan die koning kraait"**

**Psalm Project – Waar komt mijn hulp vandaan (Psalm 121)**

<https://www.youtube.com/watch?v=c8nLhnzk150>

**Gebed en "Onze Vader"**

**Zegen**

**Uitleidende muziek: René van Wendel improviseert over het lied  
Abba Vader op het Hinsz orgel uit 1776 van de Grote Kerk in  
Harlingen**

<https://www.youtube.com/watch?v=8V4LVI-4R84>