

Liturgie en nieuws, zondag 16 augustus 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst

Voorganger: ds W.J.W. Scheltens
Organist: Ed Keijzer
Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds

Orde van Dienst

- Voor de dienst orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 98: 1, 4 Dit lied wordt samen gezongen in de Eusebiuskerk in Arnhem en het is een opname van Nederland Zingt

<https://www.youtube.com/watch?v=9MLH-Bge9aA>

- Stil gebed, Votum en groet
- 'Heer God, U loven wij' - we luisteren naar de ambrosiaanse lofzang in de Grote Kerk te Gorinchem met een opname van Nederland Zingt

<https://www.youtube.com/watch?v=UPDxC6BSA40>

- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord van geloof: Jesaja 41:10
- Zingen: 'Wees niet bevreesd', een opname van Nederland Zingt in de Sint Nicolaaskerk in Edam

<https://www.youtube.com/watch?v=y1sXTSlh1VM>

- Gebed om de Heilige Geest
- Kindermoment vanuit de kring van de kindernevendienst door Sylvia van Hunnik.

Angelina van Hunnik zingt 'Fundament (Opwekking 785)

Ik bouw op Jezus, anders niet
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
ik steun alleen op Jezus' Naam.

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

- De Bijbel open: Psalm 137
- Ter inleiding op de verkondiging luisteren we naar het lied 'Jeruzalem, stad van goud' van Christian Verwoerd
<https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk>
- Verkondiging: *Als ik jou vergeet, Jeruzalem*
- Orgelspel
- Zingen: "Heer, U bent mijn leven", door de WelcomeSingers

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Ik geloof in U, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
Één met God de Vader en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn in Gods rijk.
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten: 1^e Kerk, 2^e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 150, samenzang tijdens de Nederland Zingt
avond in de Bonifaciuskerk in Leeuwarden.
<https://www.youtube.com/watch?v=TkhJ40TJJiY>
- Zegen
- Uitleidende orgelmuziek

Nieuwsbrief

* Volgende week hopen we de heilige doop te vieren van Job
Jacob Zandsteeg en Bas van de Heg.

* Ramp Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn minstens
160 doden en duizenden gewonden gevallen, de helft van de
stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is
hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en
de gevolgen van de coronacrisis. Kortom, een ramp van
onvoorstelbare omvang! Mensen hebben niets meer.

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk
netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon
is zeer hard nodig!

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie
lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen
voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. De diaconie heeft
inmiddels deze week een gift van € 200 overgemaakt naar
Kerk in Actie.

Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende
explosie in Beiroet.

Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet' of doneer online.
Hartelijk dank!

*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich
wenden tot de diakenen.

* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de
Givt-collecteapp. U kunt ook uw gave overmaken naar
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81
(Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat
hartelijk dank.

