

- *Lied 803: 1, 2 Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham
- *Verkondiging
- *Meditatief orgelspel
- *Lezen geloofsbelijdenis
- *Lied NL 801: 1, 2, 5, 6 Door de nacht van strijd en zorgen
- *Dankgebed en voorbeden
- *Aandacht voor de collecten 1^e ZWO (Moldavië); 2^e Onderhoudsfonds
- *Slotlied NL 245: 1, 2 'k Wil U, o God, mijn dank betalen
- *Zegen
- *Orgelspel

Mededelingen :

*De bloemen van zondag 7 februari gaan naar de familie Luchies aan de Galgenbergweg.

*Hospice De Morgenster Lunteren.

Met ingang van 11 januari is in de Honskamp een tweede hospicekamer gerealiseerd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de hospicezorg. Voor informatie kunt u terecht bij Anneke de Boer, tel. 0318-483077, zij is voor de Gereformeerde Kerk contactpersoon voor de hospice.

*40 dagen kalender

Via de diaconie kunt u, een 40 dagen kalender bestellen.

Nico van Renssen, tel. 0318-483490 of

Herman Schreuder, tel. 0318-461953.

De kalenders zullen bij u thuis afgeleverd worden.

*Kerkdiensten zijn t/m zondag 28 februari 2021 uitsluitend online mee te maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna andere mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via de Nieuwsbrief

*De ZWO collecte voor dit weekend is bestemd voor:

Moldavië: thuiszorg als enige vorm van hulp en aandacht

Armoede en eenzaamheid waren al een groot probleem in Moldavië, maar door de coronacrisis is het alleen maar erger geworden. Hout voor het verwarmen van de huizen is duurder geworden en de voedselprijzen zijn gestegen. Medicijnen zijn moeilijker verkrijgbaar. Mensen durven niet meer bij elkaar op bezoek, waardoor kwetsbare mensen minder hulp krijgen. In ziekenhuizen kunnen ze ook niet terecht, want daar is alle zorg gericht op coronapatiënten. Kerk in Actie ondersteunt de thuiszorgorganisatie HomeCare met beschermende middelen, zodat de medewerkers wél bij mensen langs kunnen gaan. Zij geven hen de zorg die ze nodig hebben en voorzien hen ook van voedsel. U kunt uw gift overmaken via de Givt app of via een bankoverschrijving.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

Zondag 7 februari 2021

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur

Voorganger : Ds. GJM Baalbergen (Bennekom)

Organist : Johan Hulshof

Kindermoment: Marjolijn Achterberg

Beamerdienst : Nora van der Meulen

Bloemendienst : Heleen Vreugdenhil

Avonddienst aanvang : 19.00 uur

Voorganger : Ds. D. de Jong (Harderwijk)

Organist : Margret Spelt

Collecten:

1^e ZWO (bestemd voor Moldavië)

2^e Onderhoudsfonds

Liturgie Ochtenddienst

- *Orgelspel
- *Lied voor de dienst : Groot is uw trouw o Heer (opname)
- *Welkom en mededelingen
 - *Dienst van de voorbereiding
- *Muziek: Psalm 121 (opname)
- *Stil gebed
- *Bemoediging en groet
- *Muziek: *“God, hoe graag zou ik weer komen”* (opname) Melodie: Psalm 42

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,

- *Woord van bemoediging
- *Lied 713 *“Wij moeten Gode zingen”* (opname)
- *Lezing van de Tien Woorden van God

*Goed is het wat Gij hebt ingezet, God,
Gij wijst ons de weg naar uw toekomst.
Wij loven en danken U, omdat Gij tot ons
blijft zeggen:*

Ik ben de Eeuwige, uw God;
Ik heb u uitgeleid, weg uit het diensthuis.
Gij zult geen andere goden hebben voor
mijn aangezicht.
Gij zult u geen beeld maken van enig
schepsel en daarvoor buigen en het
dienen.

aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

tekst: ds. A.F. Troost

Gij zult de Naam van de Eeuwige, uw
God, niet voor niets gebruiken.
Onderhoud de rustdag.
Dan zult gij geen werk doen, en niemand
die met u is,
Heilig is die dag en gezegend.
Eer uw vader en moeder, opdat uw
dagen verlengd worden
in het land dat de Eeuwige, uw God, u
geeft.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult elkaar niet ontrouw zijn.
Gij zult niet stelen.

Gij zult geen onwaarheid spreken tegen
uw naaste.
En gij zult uw zinnen niet zetten op wat
van uw naaste is.

- *Muziek: Lied 283 (opname)
- *Kindermoment : Marjolijn Achterberg
 - *Dienst van het Woord

- *Gebed
- *Schriftlezing: I Koningen 19:1-15a
- *Muziek: *“Op de berg van Gods geboden”* (melodie. Lied 801)

1. Op de berg van Gods geboden
waait een woeste wervelwind:
bomen brekend, rotsen scheurend
storm waarin ik God niet vind.

2. Op de berg van Gods geboden
beeft de aarde als een riet-
hoe ik zoek, de God der goden
komt in angst en beven niet.

*Verkondiging

- *Meditatief orgelspel
 - *Dienst van het Antwoord

- *Gebeden (dankzegging, voorbeden en Onze Vader)
- *Aandacht voor de collecten 1^e ZWO (Moldavië) 2^e Onderhoudsfonds
- *Lied 416 *“Ga met God en Hij zal met je zijn”* (opname)
- *Zegen
- *Orgelspel

Liturgie Avonddienst

- *Orgelspel
- *Welkom en mededelingen
- *Aanvangslied Psalm 105: 3 God, die aan ons zich openbaarde
De liederen en psalmen worden door de voorganger gelezen terwijl de organist begeleidt
- *Stil gebed
- *Onze hulp en groet
- *Lied 904: 1, 4, 5 Beveel gerust uw wegen
- *Gebed
- *Schriftlezing Genesis 15: 1- 6 Enige tijd later
- *Schriftlezing Galaten 3: 1- 14 Galaten, u hebt uw verstand verloren!