

- *WelcomeSingers: *Behoed mij, o God*, Lied 16b (opname)
- *De Bijbel open: Psalm 31
- *Lied: *Houd mij vast* (opname)
- *Verkondiging: Mijn levensbeginsel vertrouw ik toe in uw hand
- *Meditatief Orgelspel
- *Lied: *Jesus om uw lijden groot*, Lied 558: 1,6,7 (WelcomeSingers)
- *Aandacht voor de collecten (filmpje over de bestemming Diaconie/ZWO collecte)
- 1^e Diaconie ZWO (Ghana, WD, Beter inkomen Boerinnen) 2^e Onderhoudsfonds
- 3^e deurcollecte jeugd
- *Dankgebed en voorbede.
- *Slotlied: Lied 904: 1,3,5 (opname)
- *Zegen met gesproken 'amen'
- *Orgelspel

Mededelingen :

- * De bloemen van zondag 14 maart gaan met de hartelijke groet naar het echtpaar Schreuder-Meerveld , Oude Arnhemseweg 56. 13 maart waren ze 40 jaar getrouwd.
- * Kerkdiensten zijn vanaf 7 maart 2021 weer te bezoeken (alleen via Reserveren) en natuurlijk ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl
- * Diaconie/ZWO collecte 14 maart . *Ghana, een beter inkomen voor Ghanese boerinnen*
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen, noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken. Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
- * De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het thema van de Kindernevendienst: "Levensweg"
Zondag 14 maart Johannes 6: 4-15 : *Het feest van het eerste brood*
Er staat nu een gaffelkruis, een kruisvorm die door de schuin omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een levende boom. Het nu nog dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt, wordt langzaam maar zeker een vruchtbare bloeiende boom. Deze 4^{de} zondag van de Veertigdagentijd verwijst al naar het licht van Pasen en daarom is de kleur paars veranderd in roze. De mand met stukken brood verwijst naar Jezus die breekt en deelt.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

Zondag 14 maart 2021

Vierde Zondag van de Veertigdagen tijd

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur

Voorganger : ds AJC Gijsbertsen, Garderen

Organist : Sipke de Boer

Kindermoment: Tirza Beumer

Beamerdienst : Betsy

Bloemendienst : W. Keijzer

Ouderling van dienst : Petra Boiten

Diaken van dienst : Herman Schreuder

Avonddienst aanvang : 19.00 uur (Welkomdienst)

Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren

Organist : Margret Spelt

Beamerdienst : Aart

Collecten:

1^e Diaconie ZWO (Ghana, WD, Beter inkomen Boerinnen)

2^e Onderhoudsfonds

3^e Deurcollecte Jeugd

Liturgie Ochtdendienst

*Orgelspel
*Lied voor de dienst : God van liefde, God van trouw (<https://youtu.be/lKvJFPcwkUo>)

*Welkom en mededelingen

*Zingen Opw. 797 Breng ons samen (opname)

*Stil gebed - Votum/Groet

*Zingen Opw. 815 Vul dit huis met Uw glorie (opname)

*Gebed

*Kindermoment : Tirza Beumer

Paasproject : Levensweg

Het feest van het eerste brood, Johannes 6:4-15

Projectied (opname Sieneke en Bas)

*Bijbellezing Markus 6:30-44 (HSV)

*Verkondiging

*Meditatief orgelspel

*Zingen Opw. 488 De kracht van Uw liefde (opname)

*Gebed en voorbede

*Aandacht voor de collecten (filmpje over de bestemming Diaconie/ZWO collecte)
1^e Diaconie ZWO (Ghana, WD, Beter inkomen Boerinnen) 2^e Onderhoudsfonds
3^e deurcollecte Jeugd

*Slotlied : Opw. 832 Jezus overwinnaar (opname)

*Zegen

*Orgelspel

Liturgie Avonddienst

Welkomdienst

*Orgelspel

*Welkom en mededelingen

*Begínwoord en groet

*Openingslied: Psalm 31: 1,2,3,4, (opname)

*Gebed

*Inleiding op de dienst

*Lied: Via Dolorosa, Sela, (opname)

*Signaal: Bij het kruis (Willem de Mèrode), gelezen door Petra Boiten
Ik heb op Golgotha gestaan
En zag 't gelaat van Jezus aan,
Die men als een ellendeling
Aan 't kruishout hing.
Wat wordt uw bitterheid mij zoeti
O Heer, er daat een honingvloed
Van liefde uit uw geschuurde zij.
Gij dorst en derft en lenigt mij.

Daar rees zijn lichaam, angstig bloot
Zijn ogen duistrend naar de dood.
Handen en voeten smart-gekromd,
De mond in drogen dorst verstomd.
Ik weet voor wie Gij sterven woudt
Aan dit van God vervloekte hout.
Ik moest daar hangen ziel en lijf.
Der wereld tot een tijdverdrijf.

Is dit een Heiland naar mijn wens,
Een veeg en afgefoterd mens?
En kan dit zwartgeronnen bloed
Een balsam zijn voor mijn gemoed?
Gij wilt U geven en Gij sterft
voor mij, die dikwijls van U zwerft.
Maar in mijn weergekeerd gemoed
leeft gij, en Gij leeft mij voorgoed.

Toen heeft mijn ziel tot U geschreid
In grote godverlatenheid:
Heb met ons beiden medelij,
O Heer, verlos U zelf en mij.
Aanzie, aanzie mijns harten rouw,
en ken die U niet kennen wou.
En gun Uw felle moordenaar
een woord van troost, een enkel maal.

Toen doofde Gij der zinnen schijn
Als lampen, die niet nodig zijn.
En als een lauwe regen viel
Uw bloed in mijn verlepte ziel.
Ik weet wel, dat gij mij bemint,
maar ach, een ongehoorzaam kind
zal schreien en niet zijn gerust
eer 't is getroost en afgekust.

Toen zag ik, dwaze zwakkeling
De Heer, die voor den hemel hing.
Die al mijn zonden en mijn smart
Leed aan zijn doodbekropen hart.
Wat wordt uw bitterheid mij zoet
O Heer, er is een honingvloed
voor mij, die overal U zocht
en aan het kruis U vinden mocht.

*Orgelspel: *Als alles duister is*, Lied 598 (met evt. zang)