

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws Zondag 20 juni 2021

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur

Voorganger : Ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren

Organist : Job André

Kindernevendienst: Willemijn Doornbos

Beamerdienst : Nora & Harry

Bloemendienst : M.Janssen

Ouderling van dienst : Jan Hassink

Diaken van dienst : Kees Geluk

Collecten:

1^e Kerk

2^e Onderhoudsfonds

Avonddienst aanvang : 19.00 uur

Voorganger : Ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren

Organist :Margret Spelt : Dwarsfluit : Jacqueline van de Steeg



Welkomdienst
20 juni 2021 om 19.00 uur
*Gerust omdat je
bent toegerust*

Voorganger: ds. Wim J.W. Scheltens
Muzikale medewerking:
WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt
Gereformeerde Kerk PKN, Oranjestraat 31, Lunteren

Mededelingen

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke felicitaties naar Mevr. J. Bos-Pater, Ruitenbeekweg 2. Zij is 15 juni 90 jaar geworden.
*Voedselbank

Iedere **zaterdagmorgen** deze zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en **ook zondag's voor de kerkdienst** kunt u houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk voor de Voedselbank.

Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn onder meer groenteconserven, shampoo, tandpasta, rijst pasta en koffie etc.

Voedselbank Ede heeft ook geld nodig voor huisvesting, stroom, brandstof, verzekeringen en de aankoop van



materiaal zoals kratten. Als Voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften.

U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening NL 54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.

Mogen we ook nu weer op uw bijdrage rekenen?

*Kerkdiensten

Met ingang van zondag 13 juni mogen we met *60 personen* in de kerk zitten

*Zangers gezocht!!!

We mogen weer beperkt zingen in de kerk. Daarnaast willen we de

andere liederen door een groepje van 4 zangers laten zingen met

begeleiding van het orgel. We zoeken zangers voor de ochtenddiensten

van 4, 11, 18 en 25 juli en de avonddiensten van 11 en 25 juli Opgave

naar: margret@hotmail.com of tel/. 06-45 960 302

Graag verwelkomen we u als zanger

*Clubkamp

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 juni gaan we op kamp bij de Wildwal in

Lunteren. Geweldig dat dit nu weer mogelijk is. Alle 21 kinderen die op

club zaten gaan mee.

We hopen op een fijn en gezellig kamp.

Zoals gewoonlijk zult u foto's zien op de beamer/nieuwsbrief.

Zingen : Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak (melodie Lied 706) (door enkele WelcomeSingers)

Uit: Het liefste lied van overzee

1 Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
kom maar tot rust bij mij.
Ben je vermoeid of afgemat,
vlij je maar aan mij zij.
Ik ging en kwam zoals ik ben,
een uitgedoofde vlam,
maar vond bij Hem een waar tehuis
waar ik op adem kwam.

2 Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk.
Dan gaat je dorst voorbij.

Ik ben gegaan, en ook ik dronk
toen van zijn overvloed.
En opgeleefd naar hart en ziel
blijf ik door Hem gevoed.

3 Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak:
Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is
ben ik je vergezicht.

Ik keek Hem aan en zag in Hem
mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht
is morgen nooit te ver.

*Meditatie: 'Gerust omdat je bent toegerust'

*Lied: Lied 939 [Nederland Zingt: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht - YouTube](#)

*Dankgebed en voorbeden

*Aandacht voor de collecten 1^e Kerk 2^e Onderhoudsfonds

*Lied 905: 1,3,4 Wie zich door God alleen laat leiden (gemeente) (staande)

*Zegen

*Muziek

Liturgie Ochtenddienst

*Orgelspel

*Lied voor de dienst : Abba Vader (<https://youtu.be/ZTRggitHni4>)

*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: Psalm 103: 1,5 (staande) (gemeente)

*Stil gebed

*Bemoediging en Groet (hierna gaat de gemeente zitten)

*Gebed van verootmoediging

*Lied 273:1: Loof God, die zegent al wat leeft ,(voorzang)

*Woord van vergeving: Romeinen 10: 9-11

*Lied 280:6 Vervul ons met een nieuw verstaan ,(voorzang)

*Lezing van leefregels: Deuteronomium 5: 1-21

*Lied 316: 1,4: Het woord dat u ten leven riep ,(voorzang)

*Gebed om verlichting met de heilige Geest.

*Kindernevendienst : Willemijn Doornbos

*De Bijbel open: Psalm 67

*Lied: 'k Stel mijn vertrouwen (Geroepen 187) ,(voorzang)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

*Tweede Schriftlezing: Zacharia 8: 20-23

*Lied: Ga maar gerust, opname ([Nederland Zingt: Ga maar gerust](#))

*Verkondiging: Alle zegen komt van boven

*Meditatief orgelspel

*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

*Zingen: Psalm 67: 1,2,3 ,(voorzang)

*Dankgebed en voorbeden, besloten met het "Onze Vader"

*Aandacht voor de collecten 1^e Kerk 2^e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 416: 1,2,(voorzang) 3,4 (gemeente) Ga met God, (staande)

*Zegen en Lied 415:3 (allen) 'Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen',.

*Orgelspel

Welkomdienst

*Muziek

*Welkom en mededelingen

*Openingspsalm: Psalm 62: 1 (staande) (gemeente)

*Begrijpwoord en groet, waarna allen gaan zitten

*Inleidend woord

*Gebet

*De Bijbel open: Psalm 57

*Zingen : opw. 717 : 'Stil mijn ziel'

Inleiding met vleugel en fluit

Daarna zingen door enkele Welcomesingers

Stil mijn ziel wees stil

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen

God omgeeft je steeds

Hij is er bij

in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen

Vrededorst vernieuw een

vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

*De Bijbel open: Matteüs 11: 28-30

*Zingen - Zoek de stilte (melodie Lied 975) (door enkele Welcomesingers)

Uit: *Het liefste lied van overzee*

1 Zoek de stilte, vind de ruimte

in ons overvol bestaan,

waar de hoop een plaats kan vinden,

wij bevrijd naar binnen gaan:

wis de chaos en de wirwar,

wis de ogen, om te zien

wat van waarde is en kostbaar,

wat tot onze vrede dient.

2 Stilte vraagt om ons vertrouwen,

koelt de hitte, remt de tred.

God, de stilte die ons aanspreekt,

ruimte die wij kunnen delen,

ruimte waar de Geest geleidt!

Hij schept ruimte in ons denken,

*Signaal: Openingszin van de 'Beijdenissen' van Augustinus.

Groot bent u, Heer, u komt alle lof toe!

Groot is uw kracht, uw inzicht is niet te meten.

Nu wil een mens U prijzen,

een deelje van uw schepping,

ja, een mens die zijn sterfelijkheid met zich meedraagt,

het bewijs van zijn zonde,

het bewijs dat U zich tegen de hoogmoedigen keert.

Toch wil hij U prijzen, deze mens,

dit deelje van uw schepping

en U zet hem aan daar vreugde in te vinden.

Want zo hebt u ons geschapen,

gericht op U,

en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in U.