

Liturgie Avonddienst

- *Orgelspel
- *Aanvangslied: Lied 304:1,2,3
- *Stil gebed, Votum en Groet
- *Gebed.
- *De Bijbel open: Jeremia 29:1-14
- *Zingen: Psalm 80:3,5,6
- *Verkondiging.
- *Meditatief orgelspel
- *Geloofsbelijdenis (gesproken : staande)
- *Zingen: Psalm 48:1,4
- *Dankzegging en voorbeden.
- *Aandacht voor de collecten:
1^e Diaconie (Dorcas) , 2^e Onderhoudsfonds
- *Slotlied: Lied 904:1,5
- *Zegen
- *Orgelspel

Mededelingen

*De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke groet en dank naar Janus en Augustine van Tilburg. Janus heeft jarenlang de preekbeurten willen verzorgen en is daar nu mee gestopt

*Diaconiecollecte – DORCAS

Dorcas werkt, naast donatie van voedselpakketten, aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Ze werken o.a. ook aan trainingen in weerbaarheid en veerkracht, zodat die mensen meer veerkracht hebben. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven. Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen. Doet u mee? Dank u wel!



*Johannes Calvin en zijn toekomstverwachting

In de Maranathakerk staan we in het nieuwe seizoen op verschillende manieren stil bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: 'Van U is de toekomst.' Op woensdagavond 29 september (19.45 uur – ca. 21.30 uur) zal daarom dr. J. Hoek uit Veenendaal spreken over de christelijke toekomstverwachting die de reformator Johannes Calvin (1509 – 1564) had. Naast de inleiding die dr. Hoek hierover zal houden zal er ook de nodige ruimte zijn om van gedachten te wisselen over dat wat gehoord hebben. Een ieder is van harte welkom!

Cock Kroon

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

Zondag 19 september 2021

Startzondag

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. C. Oosterveen

Organist: Sipke de Boer

Ouderling van dienst: Jan Hassink

Diaken van dienst: Herman Schreuder

Oppasdienst: Carlijn Boonzaaijer en Kati van Maanen

Kindernevendienst: Willeke

Beamerdienst: Erik

Bloemendienst: P. Boiten

Avonddienst aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. N.C. van der Voet, Ede

Organist: Margret Spelt

Collecten:

1^e Diaconie (Dorcas)

2^e Onderhoudsfonds

Liturgie Ochtenddienst Startzondag

Thema: Van U is de toekomst, kome wat komt

* Op de startzondag markeren we het nieuwe seizoen. Het is wellicht goed om stil te staan bij het afgelopen jaar. Hoe komen we uit deze crisis? We hebben veel moeten loslaten. Was dat alleen verlies? Wat heb je gemist, ben je kwijtgeraakt of wat voelt als verloren?
* We hebben ook andere vaardigheden geleerd en er zijn mensen aan het licht gekomen, wier talenten juist in deze tijd nodig waren. Het is belangrijk te benoemen wat deze tijd ons heeft gegeven. Zou je iets kunnen noemen?
* Of heb je een goede wens of bede voor de komende tijd/ toekomst?
Enkele gemeentelieden hebben ze geschreven op een scherf/steen.

*Orgelspel

*Lied voor de dienst : Een toekomst vol van hoop (opname <https://youtu.be/wCBri2Mkkbs>)

*Welkom en mededelingen

*Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 19 "Gods goedheid houdt ons staande"

*Stil gebed, Votum en Groet , allen: Amen

*Ter inleiding op het kyriëgebed: tekst: *Lislore Gerritsen*

Wie heeft de zon uit je gezicht gehaald (opname)



Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
Wie heeft het licht in jou gedooft
Wie heeft je roete wangen bleek gemaakt
Wie joeg de dromen uit je hoofd
Wie brak jouw kleine hart
Kleurde je ogen zwart
Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?
Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord
Heeft je vuisten zo gebald
Wie heeft dat onbevengene kind vermoord
Dat altijd opstaat als het valt
Wie boog jouw rechte rug
Trapte je speigeloed stuk
Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?
Wie is er zo aan jou voorbijgegaan
Wie vermaakt hier jouw gelooft
Wie hield zich voor het kraaien van de haan
Na de derde keer nog doof
Wie is het die vergat
Dat jij de toekomst had
Wie heeft jou niet als ik te weinig lief gehad?

*Kyriëgebed

*Zingen: glorialied 263: 2 en 3 "Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart"

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest

*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk

*Stilstaan bij het kunstwerk voor in de kerk

*Verzamelen van de stenen met tekst van gemeentelieden

*Gesprekje met de kinderen (+foto's en filmpjes)

*Eerste bijbellezing: Psalm 78: 1 t/m 7

*Zingen: "Een toekomstlied" tekst: *Alfred Bronswijk, melodie gez. 463 Lvdk*

1*O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breikbaarheid,
bij kracht en onze kwetsbaarheid,
bij licht, ons voorgegeaan.
2* Dankend zien wij steeds Uw gezicht
in wat verleden is,
in wat wij kregen, zwart of licht,
in klaaggezang of feestgedicht
en wat nog bede is.
*Tweede bijbellezing: Lucas 11: 1 t/m 4
Verkondiging: Van U is de toekomst



*beeldend kunstenaar
Johan Timmers*

3*O, wolkolom, U ging ons voor,
een vuurlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor,
met U zijn wij bereid.

4*Zo wacht ons nu de toekomsttijd,
een nieuwe horizont.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid,
zij legt, de breekbaarheid ten spijt,
Uw lied ons in de mond!

*Zingen: ZZZ 303 (video PKN)

Onze Vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood

gerechtigheid is, en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergewing is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

*Aandacht voor de collecten

1^e Diaconie (Dorcas) , 2^e Onderhoudsfonds

* Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

*Slotlied: lied 978: 1 en 4 "Aan U behoort, o Heer der heren"

*Orgelspel

*Zegen

kome wat komt.

Van U is de toekomst

breek de macht van het kwaad.

breek het ijzer met handen

leg uw woord op ons hart

Doof de hel in ons hoofd

niet één mens meer gekncht.

noot één mens meer gemarteld,

dieren niet worden gepijnigd