

## Liturgie Avonddienst

- \*Orgelspel
- \*Aanvangslied: Psalm 100: 1,2,3 (staande)
- \*Stil gebed, Votum en groet
- \*Zingen: Psalm 100:4
- \*Gebed.
- \*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
- \*Zingen: Lied 381: 1,5
- \*Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel.
- \*Tafelwoord: Jesaja 65: 1.
- \*Zingen: Psalm 75:1 U alleen, U loven wij
- \*De Bijbel open: Exodus 4: 1-18
- \*Zingen: Psalm 103: 2
- \*Verkondiging: Grijp hem bij de staart
- \*Zingen: Lied 103c:1,3 Loof de koning, heel mijn wezen
- \*Apostolische Geloofsbelijdenis
- \*Zingen: Lied 904: 1,2
- \*Dankgebed en voorbeden
- \*Slotlied: Psalm 79: 5
- \*Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen.
- \*Orgelspel

### Mededelingen

\*De *bloemen* van deze zondag gaan met de hartelijke groet van ons allen naar Edith en familie Aikes- deRooy Schuurmanskamp 7.

\**Bekercollecte Voedselbank* 13 februari 2022

In de maanden maart, april en mei wil de diaconie van onze kerk weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. De bekercollecte is bestemd voor de kosten die de Voedselbank moet maken voor de inzameling en distributie.

\**Voorjaars schoonmaak*



Beste allemaal, Woensdagochtend 2 maart van 9 tot 12 uur willen we graag al het speelgoed schoonmaken. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Kunt u deze ochtend niet maar wilt u hier wel aan bijdrage? Dat kan! Thuis schoonmaken is ook mogelijk. Inleveren gelieve zaterdagochtend 5 maart tot 11:30 in de oppaszaal of zondag 6 maart voor de kerkdienst. Aanmelden kan via 06-44075018 of 06-29765935

👉 Vele handen maken licht werk 👉 Alvast bedankt voor uw inzet

\*Geduld wordt beloond



## Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

Zondag 13 februari 2022

**Ochtenddienst** aanvang: 10.00 uur – *Heilig Avondmaal*

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Organist: Job André

Ouderling van dienst: Ed Keijzer + Joanne v.d. Vendel

Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies

Oppasdienst: Franciska en Jolien

Kinderkring: Edith de Rooij

Beamerdienst: Barend

Bloemendienst : J. Zeldenrust

**Avonddienst** aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren

Organist : Sipke de Boer

**Collecten:**

1<sup>e</sup> : Kerk

2<sup>e</sup> : Onderhoudsfonds

Bekercollecte : Voedselbank

## Liturgie Ochtenddienst

**Thema: Laat uw Naam ons leven worden**  
-over roeping in de wereld van vandaag-

groeppen tot vissers van mensen in Jezus' Naam  
groeppen tot jouw eigen mooie taak  
geroepen aan tafel, bij onze Gastheer



\*Orgelspel

\*Welkom en mededelingen

*We beriden ons voor*

\*We zingen staande: Samen in de naam van Jezus: 1 en 2

\*stil gebed, votum en groet, allen: Amen

\*Kyriëgebed

\*We zingen als gloriaalied : lied 316: 1 en 4

*De schriften gelezen, gezongen, verbeld en overdacht*

\*Gebed

\*Moment voor/ met de kinderen

*De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen: mel O Jezus, hoe vertrouwd en*

goed

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

\*Schriftlezing: Jona 3

\*We zingen, *melodie Door de nacht van strijd en zorgen*

Hoort hoe God met mensen omgaat,

hoe Hij zijn belofte houdt,

die de mens van den beginne

adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat

hoe Hij ons een Dienaar zond

die met liefde als zijn wapen

ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat

hoe wij Hem ter harte gaan

die ook hier tot ons zal spreken

als wij vragen naar zijn Naam.

\*Schriftlezing: Marcus 1:14-20

\*We zingen: lied 531: 1 en 3

\*Overdenking

\*We zingen: *lied de kracht van uw liefde, opwekking 488*  
*De kinderen komen terug.*



\*In memoriam Jacoba Bos Pater  
\*We zingen: (melodie lied 247)

U heb ik nodig, Uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?

In nacht en ontij, Heer, blijft mij nabij.

*Gaven en gebeden*

\*Collecte doelen : 1<sup>e</sup> Kerk 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds Bekercollecte : Voedselbank

\*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed

\*Dienst van de Tafel

tafelgebed

vredesgroet

instellingswoorden

Onze Vader

nodiging

delen van brood en wijn

(Tijdens de viering diverse opnames en afsluitend met orgelspel)

\*dankgebed

\*we zingen: *Laat Uw Naam ons leven worden (mel. wat de toekomst brengen*

*mogel)*

Laat uw Naam ons leven worden, rode draad in ons bestaan,

Anker-vast, vandaag en morgen, kracht en moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen leven, wachtend op een woord van hoop

Doe ons delen, doe ons geven in uw Geest zijn wij gedoopt.

Breng ons daar waar mensen wonen, geef hen bij elkaar een thuis.

Waar zij liefde mogen tonen, samen delen last en kruis

Breng ons daar waar in de stilte, brood, gebroken, wordt gedeeld.

Waar uw Geest doorheen de kitte breekt en zalft en harten heelt.

*Heenzending en zegen,*

\*We zingen als slotlied: lied 283: 1, 2 en 5



\*Zegen, allen: Amen

\*Orgelspel