

# Kerstdienst

## 24 december 2022

Voorganger: ds. Jacques Steenkamp  
Dirigent: Ineke Bos  
Op piano: Harrie Stijf  
Op orgel: Marco Bouw



**De Regenboog:**

**Kan iemand zeggen?**

**Vrede klinkt helder in de nacht**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen: NLB 477: 1 t/m 4 – Komt allen tezamen, jubelend van vreugde**

*Koor:* Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

Komt nu, o komt nu naar Bethlehemi!

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

*Allen:* De hemelse engelen

riepen eens de herdere

weg van de kudde naar 't schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

*Koor:* Het eeuwige Godswoord,

Eeuwig licht des Vaders,

zien wij gehuld, in het menslijk vlees:

goddelijk kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

*Allen:* kind, ons geboren,

Slim'rend in de kribbe,

neem onze liefd' in genade aan!

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden, die Koning.

**Stilgebed, bemoediging en groet.**

**Na de zegen : Ere zij God**

Ere zij God, Ere zij God!

In de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, Vrede op aarde,

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, Vrede op aarde,

Vrede op aarde, Vrede op aarde,

In de mensen, in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, Amen.

**WIJ WENSEN U**



**GEZEGENDE KERSTDAGEN!**

*Koor:* O heil'ge Nacht! Wij luist'ren naar Uw zangen,  
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem.  
Machten des doods, zij hielden d'aard gevangen,  
maar blij en troostvol klonk der eng'len stem,  
laat Oost en West de blijde mare horen,  
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld.

*Refrein allen:* Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,  
Geeft Gode eer, Zijn Heilwoord is vervuld!  
Geeft Gode eer, Zijn Heilwoord is vervuld!

*Koor:* Leidde Uw ster de wijzen uit het Oosten,  
o, Heiland, door haar licht naar Bethlehem.  
Wil toch ook ons door Uw genâ vertroosten  
en trek ons hart door Uwe liefdestem.  
Komt, laat ons zingen voor den HEERE.  
Laat Oost en West de blijde mare horen,  
zo groot een Heil is aller lofzang waard.

*Refrein allen:* Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,  
Geeft Gode eer, Zijn Heilwoord is vervuld!  
Geeft Gode eer, Zijn Heilwoord is vervuld!

*Allen:* Laat ons dan saam, de Here ere geven,  
die ons zo trouw en liefdevol gedenkt.  
Wijdt Hem uw kracht, uw hart, geheel uw leven,  
Die u Zijn Zoon, Zijn teerste liefde schenkt.  
Laat Oost en West de blijde mare horen,  
doet alle volken 't grote heil verstaan:

*Refrein allen:* Juicht, volken, juicht, uw Heiland is geboren,  
God zag den mens met welbehagen aan.  
God zag den mens met welbehagen aan.

**Zegen**

**Inleidend woord: “Kom naar Huis” (bij Lukas 2:1-20)**

### **Kom naar huis**

Zij waren in het noorden niet in tel  
maar gingen naar het zuiden op bevel.  
Hij droeg de last een mijl op zeven  
en zij het kind door God gegeven.

Een lange weg van Nazareth,  
met onderweg de berm als bed,  
naar Bethlehems geboortegrond  
waar God een plek op aarde vond.

De vaderstad werd moederschoot,  
het kind een leven na de dood.  
De hemel zong met engelenkoren  
voor het kind in Bethlehem geboren.

Zijn ouders werden bij het volk geteld;  
het kind werd op een dodenlijst vermeld.  
En zo kwam Jezus hier op aarde  
in een stal, een kribbe, niet van waarde.

Dus laten wij dit kind aanbidden.  
Het kwam van God hier in ons midden.  
De hemel heeft het ons verteld:  
bij Jezus zijn wij welgeteld.

Zo werd de stal ons Vaderhuis.  
Hij roept ons allen: kom naar Huis.

*Fred Takken - december 2021*

**De Regenboog: Luister naar die eng'lenstem  
The Christmas Way  
Mary, Sing Alleluia**

**Gebed**

**NLB 483: 1 t/m 3 – Stille nacht, heilige nacht**

*Koor:* Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer!

Hij, der schepselen Heer!

*Koor:* Hulploos kind, heilig kind,

dat zo trouw zondaars mint;

ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,

werd G' op stro en in doeken gelegd.

Leer m' U danken daarvoor!

Leer m' U danken daarvoor!

*Allen:* Stille nacht, heilige nacht,

heil en vrêe wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij d'eer!

Amen, Gode zij d'eer!

**Lezing: Lucas 2:1-20**

*De geboorte van Jezus*

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven.

Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevaling aan, Ten ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Op eens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevigschrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: I vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' Een plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God preest met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.' Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

**Preek - God tussen ons**

**De Regenboog – A Christmas Blessing**

**Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.**

**Slotlied: Op Toonhoogte 98 – O heilige nacht**