

*Verkondiging: **Kijk niet achterom!**

*Zingen: NLB 748 : 1, 4

*Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (325 na Chr.)

*Zingen: NLB 748 : 5

*Dankgebed en voorbede

*Inzameling van de gaven

*Zingen: Psalm 89 : 1, 7

*Heenzending en zegen, besloten met gezongen 'amen'

*Orgelspel

Mededelingen

*Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar de fam. Vonk , Postweg 43 Lunteren

*Voedselbank

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen rond de Oranjerie en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten kunnen levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk voor de Voedselbank

Doet u mee??

*Nieuwjaarsreceptie

Zondag 8 januari na de morgendienst is er een nieuwjaarsreceptie

*Seniorenmiddag– Met de Bijbel op missie

Donderdagmiddag 12 januari 2023 hoopt krijgsmacht predikant P. van Duijvenbode onze gastspreker te zijn Aanvang om 14:30 uur in de Maranathakerk. Ds. Van Duijvenbode zal vertellen hoe hij zijn werk als geestelijk verzorger in binnen- en buitenland heeft beleefd., ook zal hij aandacht besteden aan de missies naar Irak en Afghanistan. Alle senioren zijn van harte welkom! Vervoer nodig heeft, bel dan Geurtje van Engelenhoven, tel. 48 42 86 of Ali bol, tel. 30 15 68.



Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

zondag 8 januari 2023

Ochtendienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Organist: Sipke de Boer

Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg

Diaken van dienst: Kees Geluk

Oppasdienst: Paula Kampfraat en Marjelle van Iwaarden

Kinderkring: Franciska van de Vliert

Beamerdienst: Barend

Bloemendienst : D. van 't Hol

Avonddienst aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Dhr. Cock Kroon, Lunteren

Organist: Job André

Collecten:

1^e : Kerk

2^e : Onderhoudsfonds

Liturgie ochtenddienst

Thema: Ik ben hier en heel jou.....woorden uit een liedje. Maar je kunt ze, bij het ingaan in het nieuwe jaar, misschien ook wel horen als woorden van God Zelf! God, Zijn naam is immers: Ik zal er zijn....

Geloof in Gods kracht en liefde is er voor mensen, ook al zit je soms misschien in de knoop, met leven, met geloofsvragen.

Soms durf je dat dan maar half echt te geloven.

Maar zelfs in de woestijn, zo ervaart Jezus zelf, wil Gods Geest je helemaal helpen om erop te vertrouwen dat Wat geschreven staat ook dit nieuwe jaar een richtingwijzer door het leven is; betrouwbaar en liefdevol!

We hopen op een gezegende viering en aansluitend een gezellig moment van ontmoeten!!

*Orgelspel

*Welkom & mededelingen

Wij bereiden ons voor

*Intochtspalm: 100

*Stil gebed

*Onze hulp en Groet

*Kyriëgebed

*We zingen: lied 995

*We steken drie gouden kaarsen aan in het nieuwe jaar

*We zingen: lied 511: 1, 5 en 7

De Schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht

*Gebed bij de opening van de Schrift

*Inleiding op het thema

*Kindermoment: & zingen

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Eerste lezing: Deuteronomium 1: 18-33 uit Bijbel in gewone taal

*We zingen: lied 313: 1 en 5

*Tweede lezing: Lucas 4: 1-13 nbv21

*We zingen: lied 538: 1 en 4

*Moment van bezinning



*We luisteren naar het lied: Heel jou.....

Kinderen komen terug uit de kinderkring

*We zingen: Heel geworden in ontmoeting (mel. wat de toekomst brengen moge)

Heel geworden in ontmoeting

met wat ons te boven gaat

kunnen wij vanhier vertrekken

naar het alledag bestaan.

In Uw eigen Zoon geborgen,

Kracht die sterk als Liefde is,

gaan wij in Zijn Naam verbonden

vol van licht naar huis terug.

Gaven en gebeden

*Aandacht voor de collectes

*Dankzegging en voorbeden, Onze Vader

Heenzending en zegen

*We zingen als slotlied: lied 891 (Ned.)

*Zegen, die we beantwoorden met Amen

*Orgelspel

Liturgie avonddienst

*Orgelspel

*Welkom en mededelingen

*Zingen: NLB 971 : 1, 2

*Stil gebed, bemoediging en groet

*Zingen: NLB 971 : 3

*Gebed om de opening van de Schrift

*Schriftlezing: Genesis 19:15-26 & Hebrreeën 3:12-19

*Zingen : Psalm 25 : 6, 9

*Lezing uit de Gewone Catechismus (2019), nr. 93:

Gaat iedereen Gods Rijk binnen? Dat is aan God, die liefde is. Wie zijn liefde afwijst, zal niet binnengaan in zijn eeuwig Rijk van vrede en recht. Van hen zegt Jezus: Ik heb jullie nooit gekend.

*Zingen: Psalm 25 : 10