

## Mededelingen

### \*Bloemen

De bloemen van a.s. zondag gaan met warme groeten naar Mw. Koopman, Savornin Lohmanstraat 33.

### \*Voedselbank

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen rond de Oranjerie en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten kunnen levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk voor de Voedselbank **Doet u mee??**

### \*Extra collecte 19 februari Noodhulp Aardbeving Turkije en Syrië

Volgende week, wordt bij de uitgang van de kerk een gift van u gevraagd voor de slachtoffers van deze afschuwelijke ramp. U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie (NL30RABO0337557381) of van de Samenwerkende Hulporganisaties Giro 555.

### \*Bekercollecte 12 februari 2023 TEAR

TEAR is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze stichting wil mensen in de derde wereld die in armoede leven een mogelijkheid bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat van hun kinderen

TEAR helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht en wereldwijd hulp te bieden via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor hen een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

### \*Bevestiging

Zondag 26 februari zal bevestigd worden als ouderling/kerkrentmeester: Diana Kas.

Dicky van 't Hol zal toetreden tot de Commissie Kerk Rentmeesters. Zij wordt niet bevestigd.

## Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws  
zondag 12 februari 2023  
Heilig Avondmaal

**Ochtenddienst** aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Organist: Margret Spelt & m.m.v. Welcome Singers

Ouderling van dienst: Ed Keijzer en Goos v.d. Kemp

Diaken van dienst: Kees Geluk en Piet Kooistra

Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Adrie Hassink

Kinderkring: Edith de Rooij

Beamerdienst: Barend

Bloemendienst : J. Zeldenrust

**Avonddienst** aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek

Organist: Sipke de Boer

### Collecten:

*Bekercollecte : TEAR*

1<sup>e</sup> : Kerk

2<sup>e</sup> : Onderhoudsfonds

## Liturgie ochtenddienst



Thema: “Wie zal ons voeden, het brood met ons breken....”

In deze gebroken wereld, nu ook weer letterlijk gescheurd, verscheurd en verwoest als we zien wat er in Syrië en Turkije gebeurt, zoeken we houvast en richting bij God, die alle namen kent. We lezen uit het boek Exodus, dat uittocht betekent. Of veelzeggend in het Hebreeuws: en dit zijn de namen....

Het woordje ‘en’ wil verbinden, samenvoegen....

Aan tafel, waar wij stilstaan bij de Naam aller namen, Ik zal er zijn, in Christus, breken we het brood, én ontvangen daarin de opdracht om dat ook voor anderen te mogen doen.

In Zijn Naam.

\*Orgelspel

\*Welkom en mededelingen

**Wij bereiden ons voor**

\*Intochtslied : Word stil nu de Ene tot ons komt; allen1 + 3, WS 2

Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn,  
want heilig is de grond,  
waar Hij aan ons verschijnt,  
Hij vestigt hier Zijn tent,  
een hart dat eerbied kent.  
Word stil nu de Ene tot ons komt  
en onder ons wil zijn.

Word stil nu de Ene ons omstraalt,  
ons koestert in zijn licht,  
een heilig vuur dat brandt,  
een wenkend vergezicht.  
Van alle licht de bron,  
weldadig als de zon.  
Word stil nu de Ene ons verschijnt,  
ons koestert in Zijn licht.

Schenk ons het brood om van te leven.  
Toon ons de Mens die op U bouwt  
en onze kracht wordt tot vergeven:  
Naam die ons duurzaam gaande houdt.

\*Zegen, die we beantwoorden met lied 154b: 8

## Liturgie avonddienst

\*Orgelspel

\*Welkom en mededelingen

\*Aanvangslied: Psalm 84: 1, 2

\*Stil gebed, Votum en Groet

\*Gebed.

\*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

\*Zingen : Psalm 68: 3, 7

\*Nodiging ( met orgelspel )en viering van het Heilig Avondmaal aan tafel.

\*Tafelwoord : Psalm 105 : 1-6

\*Zingen: lied 534 Hij die de blinden weer liet zien

\*De Bijbel open: Matteüs 13:44-46

\*Zingen: Lied 313: 1, 5 Een rijke schat van wijsheid

\*Verkondiging.

\*Meditatief orgelspel

\*Zingen: Lied 518: 1, 2, 3 Hoe helder staat de morgenster

\*Dankzegging en voorbeden.

\*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)

\*Zingen: Psalm 89: 3, 5

\*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk.

Collectedoelen : Bekercollecte : Tear , 1<sup>e</sup> Kerk , 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds

\*Slotlied: Lied 150a Geprezen zij God

\*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

\*Orgelspel

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

6. Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?  
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?  
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;  
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

### **Gaven en gebeden**

\*Aandacht voor de collectes  
Collectedoelen : Bekercollecte : Tear , 1<sup>e</sup> Kerk , 2<sup>e</sup> Onderhoudsfonds  
\*Dankzegging en voorbeden

### **Dienst van de Tafel**

Tafelgebed  
Onze Vader  
Vredegroet  
Nodiging  
Delen van brood en wijn  
We zingen lied 16b  
Orgelspel  
Dankgebed

### **Heenzending en zegen**

\*We zingen als slotlied: lied Ga met ons mee op onze wegen, zangen van zoeken en zien  
32; WS 1 + 3, allen 2 + 4

Ga met ons mee op onze wegen,  
wees met uw volk in de woestijn.  
Schuil in een wolk, wees half verzwegen.  
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn.

Schenk ons een woord als wij U roepen.  
Wees ons een licht op onze weg,  
wil ons niet eindeloos beproeven.  
Toon dat het waar is wat Gij zegt.

Ga voor ons uit in nacht en duister.  
Wek in ons hoop voor elke dag.  
Maak U niet waar in macht en luister  
maar in een mens die op ons wacht.

Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot Zijn tempel maakt,  
Hij vult ons met Zijn kracht,  
met liefde die ons raakt.  
Hij roept Zijn vrede uit,  
die iedereen omsluit.  
Word stil, nu de Ene tot ons komt,  
ons tot Zijn tempel maakt.

Sytze de Vries naar David J. Evans

\*Stil gebed  
\*Onze hulp en Groet  
\*We zingen psalm 116:2  
\*Kyriëgebed



\*We zingen lied 601:2

### **De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht**

\*Gebed bij de opening van de Schrift  
\*Kindermoment: & zingen

Wij gaan voor even uit elkaar,  
En delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God.  
Op Hem zijn wij gericht.

*kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring*

\*Eerste lezing: Exodus 10: 1-23

\*We zingen: Let my people go, in de vertaling van Huub Oosterhuis

### HET LIED VAN DE UITTOCHT

WelcomeSingers:

Toen Israël in Egypte zat  
*Koning laat ons gaan*  
toen 't volk geen god en koning had  
*Koning laat ons gaan*  
God riep: Mozes Ik ben uw God voortaan

spreek dan, Mozes, roep:  
*Koning laat ons gaan.*

WS: En 't volk toog uit op Mozes' woord  
Allen: *God zal met ons gaan*  
WS: De zee, die 't zag, vlood ijlings voort  
Allen: *God zal met ons gaan*  
WS: Vlucht maar, bergen, als rammen hiervandaan,  
spring dan, heuvels, want  
Allen: *God zal met ons gaan.*

Allen:  
De goden van Egypteland  
*God zal met ons gaan*  
die mogen schreeuwen moord en brand  
*God zal met ons gaan*  
Goud en goden, nu hebt gij afgedaan.  
Bergt u, doden, want  
*God zal met ons gaan.*

WS: Hun mond is stom; zij spreken niet  
Allen: *God alleen bestaat*  
WS: hun handen, ha, die tasten niet  
Allen: *God alleen bestaat*  
WS: Hij is machtig en eeuwig duurt zijn naam.  
Schenk ons leven, o  
Allen: *God blijf met ons gaan.*

Allen:  
Wij bieden u al wat wij zijn  
*omdat Gij bestaat*  
Weest Gij ons brood in de woestijn  
*omdat Gij bestaat*  
Mensen, broeders, biedt Hem uw leven aan;  
God zal met ons  
*door dood en leven gaan.*

\*Tweede lezing: Johannes 14: 27, 30 en 31

\*Moment van bezinning



\*We zingen: Ik ben – Sela

**Ik ben (Wie zal ons voeden?)**

**WelcomeSingers:**

1. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?  
Waar wordt de honger voor altijd gestild?  
In Christus alleen is het brood van het leven;  
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

2. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?  
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?  
In Christus alleen is het water des levens;  
reikt ons de beker, geeft het om niet.

3. Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?  
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?  
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;  
weg tot de Vader, weg om te gaan.

4. Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?  
Waar komt er licht in ons donker verdriet?  
In Christus alleen worden harten gevonden;  
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

**Allen:**

5. Wie zal ons leven in liefde doen groeien?  
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?  
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:  
Vruchten van vrede, recht van bestaan.