

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Tijd voor ontmoeting met koffie en limonade.

Voor wie wil genieten: het koor zingt daarbij nog enkele luisterliederen!

Gezegende paasdagen gewenst!

Liturgie avonddienst

- *Orgelspel
- *Welkom en mededelingen
- ***Aanvangslied: Psalm 30 : 1, 5**
- *Stil gebed. Votum en groet
- ***Zingen: Psalm 16: 3, 4**
- *Gebed
- *De Bijbel open: Lukas 24:1-12
- ***zingen: Lied 623: 1, 2, 3 O hart, spring op van vreugde**
- *Verkondiging: Waarom zoekt u de levende onder de doden?
- *Meditatief orgelspel
- ***Zingen: Lied 628: 1, 4, 5, 6 Nu moet gij allen vrolijk zijn**
- *Geloofsbelijdenis (staande)
- ***Zingen: Lied 642: 1,4, 5, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft**
- *Gebeden
- *Inzameling van de gaven
- ***Slotlied Lied 637: O vlam van Pasen, steek ons aan**
- *Zegen, afgesloten met 3x amen

Mededelingen

*Bloemen

De bloemen van deze Paaszondag gaan met een groet van onze gemeente naar het echtpaar van Orizande -Ellens, Klokkemat 6., 6 april waren zij 50 jaar getrouwd.

*Huwelijk

Op D.V. vrijdag 14 april hopen Francisca Luchies en Lennard de Kruijf in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening is om 15.00u in de Oude Kerk in Barneveld. Wij wensen hen van harte Gods zegen toe. En uiteraard ook, samen met wie hen lief zijn, een stralende en mooie dag.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

zondag 9 april 2023

1^e Paasdag

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

M.m.v. Gospelkoor "*Testify*" uit Amersfoort o.l.v. Jolanda Brus

Organist: Job André

Ouderling van dienst: Ton van Vuren

Diaken van dienst: Herman Schreuder

Oppasdienst: Janny van Essen en Marjelle van Iwaarden

Kinderkring: Marjolijn v.d. Haar

Beamerdienst: Erik

Bloemendienst : C. Kwak

Avonddienst aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek

Organist: Johan Hulshof

Collecten:

1e Kerk

2e Onderhoudsfonds

Liturgie ochtenddienst Thema van de Paasdienst:

De Heer is waarlijk opgestaan!
-daar juicht een toon, daar klinkt een stem-

"Leven uit de opstanding: dat is toch Pasen!
Vanuit de opstanding van Christus kan er een nieuwe, reinigende wind door onze wereld waaien.
Als er mensen zijn die dit geloven en zich hierdoor laten leiden in hun aardse leven, dan kan er veel veranderen.
Het is een onbewust wachten op het verlossende, bevrijdende Woord.
Maar die tijd zal komen en misschien is dit paasfeest (1944) een der laatste grote kansen om ons voor te bereiden op de grote taak die ons wacht."

Een tekst voor vandaag. Alleen de laatste zin brengt ons in verwarring...
Het is een rake en te denken gevende tekst van Bonhoeffer, die precies op 9 april 78 jaar geleden ter dood werd gebracht. In zijn leven van verzet en overgave is hij altijd blijven getuigen van geloof in verlossing. Een stem tegen onrecht, een toon van hoop.
Vandaag staan we stil bij de getuigen op de paasmorgen; bij Bonhoeffer, en bij de vraag hoe wij (kunnen) leven uit de opstanding!

*We zingen staande samen met het koor: Zie hoe Jezus lijdt voor mij!
De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht door Krens Gelnik

*Woord van welkom en mededelingen
*Moment van stilte en Groet
*We zingen: Christus onze Heer verrees, lied 624: 1 en 2
*Kyriegebed

*We zingen als glorialied samen met het koor: Meer dan rijkdom
*Gebed

*Inleiding op het thema

*Moment met de kinderen nav het paasproject

*We zingen samen: De steen is weg <https://youtu.be/wzGpZKk3HQk>

*De kinderen gaan naar de kinderkring

*Eerste schriftlezing: Lucas 24: 1- 12

*Koor zingt: *Arise my Love*

*Tweede schriftlezing: Lucas 24: 13-35

*Koor zingt: *Chainedbreaker*

*We staan stil bij een beeld van tegenlicht en horen tonen van een accordeon

*Moment van bezinning



*We zingen: lied Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!

Allen:

1 Daar juicht een toon, daar klinkt

Mannen:

een stem,

3 Ziehier het licht van lange duur,

ziehier de Zoon, de zon, het vuur;

o vlam van Pasen, steek ons aan –

de Heer is waarlijk opgestaan!

Allen:

2 O vlam van Pasen, steek ons aan,

de Heer is waarlijk opgestaan!

De Zoon, voor wie het duister

zwicht,

de Zoon is als de zon, zo licht!

*De kinderen komen terug

*Collectes : 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds

* Dankzegging, voordeden, stil gebed en Onze Vader

*De kinderen van de oppas worden opgehaald

*Koor zingt: *Who will go*

*Zegen, die we beantwoorden met

U zij de glorie, opgestane Heer,

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,

heeft de steen genomen van 't overwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.