

Liturgie avonddienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 975 vers 2 en 3
Bemoediging en groet
Gebed en Onze Vader
Inleiding op de viering van het avondmaal
Zingen Gezongen geloofsbelijdenis, Lied 340b
Nodiging en vredegroet
v Vrede met u allen!
g Vrede ook met u!
v Wij geven elkaar een teken van vrede
Delen van brood en wijn
Woorden aan Tafel
Zingen Lied 568a 'Ubi caritas' (3x)
De Bijbel open Johannes 4 vers 25 – 41
Lied 653 vers 1 en 2
Uitleg/verkondiging
Lied 653 vers 3 en 7
Dankgebed en voorbeden
Gaven
WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 248
Zegen

Mededelingen

*Bloemen.

De bloemen van deze zondag gaan met een groet van onze gemeente naar dhr. en mw. Diender, Kees de Koninglaan 14.

*Bekercollecte 11 juni Voedselbank

De Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. In april 2023 ondersteunde de voedselbank gemiddeld meer dan **172** huishoudens. Ook uit Lunteren zijn er mensen die er gebruik van maken. De Voedselbank is geheel afhankelijk van giften.

De bekercollecte is bestemd voor de kosten die gemaakt worden voor de inzameling en distributie.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws
zondag 11 juni 2023
Viering Heilig Avondmaal

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen

Organist: Sipke de Boer

Thema: God heeft de toon voor het leven gezet!

Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg en Goos v.d. Kemp

Diaken van dienst: Kees Geluk en Herman Schreuder

Oppasdienst: Janny van Essen en Wilma van Garderen

Kinderkring: Franciska van de Vliert

Beamerdienst: Betsy Verburg

Bloemendienst : L. Waisapy

Avonddienst aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Ds. Marrit Bassa, Heerde

Organist: Job André

Collecten:

Bekercollecte:Voedselbank

1e Kerk

2e Onderhoudsfonds

Liturgie ochtenddienst

Thema: " God heeft de toon voor het leven gezet!"

*Je kunt de eerste druppel van een bron zijn
die dorst in de woestijn zal lessen.
Wees niet bang wanneer de volk nog
zwijgt
wees niet bang.*

*Je kunt de eerste pas zijn van een dans
die alle voeten leidt naar God.
Wees niet bang wanneer je voet nog
struikelt,
wees niet bang.*

*Daarom: Je kunt de eerste toon zijn
van een lied
dat alle grenzen doet vergeten.
Wees niet bang wanneer de toon
maar amper klinkt,
wees niet bang.*

*Je kunt de eerste kiem zijn op een veld
dat alle handen vullen zal met
brood.
Wees niet bang wanneer het land vol
stenen zit,
wees niet bang.*

*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
Wij bereiden ons voor
*Intochtslied : 65:4:1
*Stil gebed
*Onze hulp en Groet
*Kyriëgebed

*We zingen: Lied van de Tafel (melodie: Lied 675: 'Geest van hierboven')

Wij allen samen
mogen be-ammen
dat wij steeds weer genodigd zijn
bij God aan tafel
met rand en rafel
met de ballast van nood en pijn
Als bruijloftsgasten
doorbreekt het vasten
houden de vaten

niet langer water
worden wij deelgenoot door brood
en wijn
Vereldwijd delen
wij met zovelen
steeds uwe maaltijd
door deze waarheid
U zult de Eeuwige Gastheer ons zijn

Tekst: Christine Huijsjes-Venema

2

De schriften gelezen, gezongen, verbeld en overdacht

*Gebed bij de opening van de Schrift
*Inleiding op het thema (filmpje)

*We zingen: 150c: 2 en 3

*Kindermoment: & zingen

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkerk

*Eerste lezing: psalm 23

*We zingen: kosi R'vaya – mijn beker stroomt over

Kosi R'vaya

Kosi R'vaya

Kosi R'vaya

Kosi R'vaya

*Tweede lezing: Marcus 10: 46-52

* We zingen: lied 630: 2 en 3

*Moment van bezinning

*We zingen: lied 388: 3 en 5

Gaven en gebeden

*Aandacht voor de collectes :

Collectedoelen : 1^e kerk; 2^e onderhoudsfonds : Bekercollecte : voedselbank

Dienst van de Tafel

Tafelgebed

Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Delen van brood en wijn

Orgelspel en zingen lied 216

Dankgebed

Heenzending en zegen

*We zingen als slotlied: lied 672:2

*Zegen, die we beantwoorden met lied 672: 7

3