



Seniorendag 12 september - Elburg

- Bezoek aan museum Sjoel over het joodse leven in Elburg vanaf het jaar 1700
- Bezoek aan de St. Nicolaaskerk
- Stadswandeling
- Lunch en afsluitende maaltijd inbegrepen



Kosten: Euro 35,-- p.p.

Aanmelden voor 1 augustus via:
senioren@maranathakerk.net

Of bij Geurtje: 0318 - 48 42 86



Verdere informatie zie kerkblad, nieuwsbrief en website

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Liturgie en nieuws

Zondag 23 juni 2024

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Caroline oosterveen

Organist: Margret Spelt

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai

Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies

Oppasdienst: Chantal Zandsteeg, Corrie van Beek
en Paula Kampfraath

Kinderkring: Edith de Rooij

Beamerdienst: Aart Davelaar

Bloemendienst: C. Kwak

Avonddienst : aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. Henk Poot Oosternieland

Organist: Job André

Collecten:

1e Diaconie (eigen hulpverlening)

2e Onderhoudsfonds

Liturgie Avonddienst

*Orgelspel

*Welkom & mededelingen

*Intochtslied: Psalm 84: 2 en 3

*Bemoediging en Groet

*Zingen: Psalm 65: 1 en 2

*Geloofsbelijdenis

*Zingen: Psalm 93:4

*Gebet

*Eerste schriftlezing Romeinen 8: 11-17

*Zingen: Psalm 25: 2

*Tweede schriftlezing Romeinen 8: 18 - 27

*Zingen Lied 680 NLB 2013

*Preek

*Zingen: Lied 686: 3

*Dankgebed en voorbeden

*Inzameling van de gaven in de kerk 1^e Diaconie 2^e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 687: 1 en 3

*Zegen

*Orgelspel

De moed! De moed om op te staan.

*Grijp het leven weer krachtig aan,
begin gewoon van voren af aan.*

*Houd moed, de moed om door te gaan,
verlies nooit het lef, de durf, het vuur, jezelf.
Gods liefde helpt je weer overeind!*

*Orgelspel

*Lied voor aanvang van de dienst: God wijst mij een weg

*Welkom & mededelingen

We bereiden ons voor

*Intochtslied met de Bas en Sieneke: Samen in de naam van Jezus 1 en 2

*stil gebed, votum en groet, **allen: Amen**

*Kyriëgebed

*Gloria

*We zingen: psalm 27: 7

Wij vieren de heilige doop

*Inleiding op de doop

*Doopgebed

*binnenkomen van alle kinderen

*we luisteren naar: *Welkom* - Stef Bos en foto's

*Naamgeving van de dopeling Jonathan Bastiaan

*Vragen aan de doopouders

*Bediening doop, zegen en dooptekst

*Vraag aan gemeente,
allen: JA, van harte!

*Bas en Sieneke zingen: Ja en amen, het eerste lied

*Overhandigen doopkaart en doopkaars

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht

*Gebet

*We zingen: lied 313: 1

*Kindermoment: daarna zingen

*Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.*

*Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.*

- Kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring

*Schriftelzing door Joran: *Overdenking: Gods nieuwe wereld-

Matttheus 25: 1-13 *De kinderen komen terug en verwelkomen Joz (kadootje namens de kinderkring)

upgrade van je moed...!
Update van de hoop en



*We zingen: Lied van het licht melody. Licht dat ons

anstoet
Licht als een schijnasel in ons middelen
Vuur dat de duisternis verjaagt.
Licht waar wij dagelijks om bidden
Zeggen ons allen, laat ons vinden
dat wij ons aan elkaar verbinden
wijs in uw nieuwe wereld leven
ruimte voor ieder mensenkind.

*We staan stil (en gaan verder...) bij het liturgisch bloemstuk
ruimte voor ieder mensenkind.
ja, dat de duisternis niet wint
hoop die zo ieder mens omarmt.
bezweken,
war ieder mens in nood om vragt.
de hoop, de moed om door te gaan,
dat wij ons aan elkaar verbinden
wijs in uw nieuwe wereld leven
ruimte voor ieder mensenkind.

(*melodie: Geroepen om te zingen 79, Verboonden met vader en moeder)
*We zingen: Als overstaapled: Je hoeft niet alleen,
1. Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg nog helemaal open:
soms een traan, maar ook heel vakk een
je hoeft niet alleen,
je vader of moeder, een vriend of een
mens die gewoon zegt: ik leef met je mee;
2. Misschien was je klein op die morgen
dat doopwater viel op je hoofd.
God belooft om voor je te zorgen.
Wij hebben Zijn Woord steeds gelood.

*We zingen: Hoor wat eenieder nu zegt:
3. Dat was toen, maar je leeft in het
heden:
die gewoon zegt: ik leef met je mee;
De nevendiest is straks verleden,
ook vandaag ga je verder op weg.
maar hoer wat eenieder nu zegt:
je hoeft niet alleen,
heel gewoon zegt: ik leef met je mee;

*We zingen als slotied: lied HH 55
*Dankzeggings en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
*Inzameiling van de gaven in de kerk 1e Diaconie 2e Onderhoudsfonds
Gaven en gebeden

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engele
in de nacht mak ik een vuur want dan word jij niet bang
ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
en een vriend die altijd jou
een muur voor de wind en een vuur voor de kou een jas voor de regen
in elk van de sezonen die jij leeft
dat de liefde aan jouw hart vervullig geef
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
ik wens je vrede toe om wie je bent
een vriend die altijd jou
een muur voor de wind tot aan het einde
met kinderen om je heen, tot aan het einde
ik wens jou moeite volle dragen toe - en vrije tijd
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat je liefde van je leven op je wacht
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
ik wens jou een dak boven je hoofd
*We zingen: Ik wens jou - Trinity (filmje)

*Henzendding en zegen die we beantwoorden met lied 416:1
(de kinderen uit de oppas worden opgehaald)

*Oreospel

*Tess en Benthe ontvangen een zegen
je hoeft niet alleen,
*Welkom bij de ouders
*Wens van de ouders
*Welkom bij de soos
*Welkom bij de Followers