

Liturgie kerstnacht 2024 Lunteren, Maranathakerk

Thema: Die ene engel

**Intro: The Messengers zingen:
A Christman proclamation (Alleen het Koor)**

Rejoice! Sing an alleluia and proclaim with jubilant song.
Rejoice! Rejoice! Sing an alleluia, for today Messiah has
come.

Rejoice! Sing an alleluia and proclaim with jubilant song.
Rejoice! Rejoice! Sing an alleluia, for today Messiah has
come.

Fill the earth with the sound of His music.
Fill the air with the sound of His praise.
Fill each heart with the light of His glory.
Sing to the Lord a song, sing to the Lord a song,
Jubilant, jubilant, jubilant, jubilant song.

Rejoice! Sing an alleluia and proclaim with jubilant song.
Rejoice! Sing an alleluia, for today Messiah has come.

Hark! The herald-angels sing
"Glory to the newborn king;

Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled"
Joyful all ye nations rise,
Join the triumph of the skies
With angelic host proclaim
"Christ is born in Bethlehem"
Hark! The herald-angels sing
"Glory to the new-born king"

Rejoice! Sing an alleluia and proclaim with jubilant song.
Rejoice! Sing an alleluia, for today Messiah has come.

Fill the earth with the sound of His music.

Fill the air with the sound of His praise.

Fill each heart with the light of His glory.

Sing to the Lord a song, sing to the Lord a song,

Jubilant, jubilant, jubilant, jubilant song.

Rejoice! Sing an alleluia and proclaim with jubilant song.
Rejoice! Sing an alleluia, for today Messiah has come.
Today the Messiah has come.

Woord van welkom

Intochtslied: The Messengers en samenzang:

Ere zij God in onze dagen

Ere zij God in onze dagen,

eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,

roept op aarde vrede uit.

2

Ere zij God (Hele lied is samenzang)

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

Ere zij God in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde.

In de mensen, in de mensen een welbehagen.

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,

in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.



Zegen

11

Glorie aan de grote schepper,
Glorie aan de Zoon, verheugt U!
Glorie, glorie de Drie-eenheid,
Vader, Geest en Zoon.
Roep uit en juich,
wees blij en verheugd
en zing van het nieuws,
Ja zing van het nieuws!
Zing van de komst,
Van de Zoon van God,
Dat Jezus geboren is.

Roep uit en juich,
wees blij en verheugd
en zing van het nieuws,
Ja zing van het nieuws!
Zing van de komst,
Van de Zoon van God,
Dat Jezus geboren is.

Roep uit en juich, zing,
Roep uit en juich, zing,
Glorie aan God
Wees blij en verheugd!
Roep uit en juich!

15.Slotlied: The Messengers en samenzang:

Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
hoop en recht kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Stil gebed
Onze hulp en groet
Inleiding op het thema



The Messengers en samenzang:

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Couplet 2, 3 samenhang

Koor:

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren
Heeri

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der menschen
schuld.

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel

door,

Mensentong en eng'lenstem looft het kind van

Bethlehem!

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Samenzang:

Hij, die heerst op 's hemels troon, Jezus Christus, Vaders

Zoon,

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.

Vrees geworden Woord van God, mens geworden om

ons lot,

U der menschen een, o Heer, U Immanuel zij eeri

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Samenzang:

Lot aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuwigeboren zouden zijn.

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Gebed

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Couplet 2, 3 samenhang

Koor:

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren
Heeri

Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der menschen
schuld.

Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel

door,

Mensentong en eng'lenstem looft het kind van

Bethlehem!

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Samenzang:

Hij, die heerst op 's hemels troon, Jezus Christus, Vaders

Zoon,

wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.

Vrees geworden Woord van God, mens geworden om

ons lot,

U der menschen een, o Heer, U Immanuel zij eeri

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Samenzang:

Lot aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein nieuwigeboren zouden zijn.

Hoofde van engelen zingen d'eer van de nieuwigeboren

Heeri

Gebed

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,

vreed' en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eeri

Amen, Gode zij eeri

Collecte

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

The Messengers zingt:

Roep uit en juich (Alleen het Koor)

Roep uit en juich,

wees blij en verheugd

en zing van het nieuws,

Ja zing van het nieuws!

Roep uit en juich,

zing het blijde nieuws:

Dat Jezus geboren is.

Dat in een stal in Bethlehem

Jezus Christus ligt.

Overdenking



The Messengers en samenzang:

Stille nacht (Hele lied is samenzang)

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

The Messengers zingt:

Nu laat u mij in vrede gaan (Alleen het Koor)

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost Uw belofte in.

Lezingen:

Jesaja 63: 7 t/m 9

Lucas 2: 1 t/m 14

Engelen zingen (Alleen het Koor)

In een kleine kribbe midden in de nacht;
Lag het kindje Jezus, zo lang verwacht.
Engelen brachten het nieuws:

Ere zij God in de hoge!

Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer.
't Wonder bezongen, Hij is de Hemelse Heer.
Glorie en ere, prijs en lof!
Engelen zingen, engelen zingen voor God!

Herders en de wijzen knielen voor Hem neer,
Voor Jezus de Messias, 's werelds Vorst en Heer.
Zing met het hemelse koor:

Ere zij God in den hoge

Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer.
't Wonder bezongen, Hij kwam op aarde neer.
Glorie en ere, prijs en lof!
Engelen zingen, engelen zingen voor God!

Engelen zingen, vertellen van Jezus de Heer.
't Wonder bezongen, Hij kwam op aarde neer.
Glorie en ere, prijs en lof!
Engelen zingen, engelen zingen voor God!
Engelen zingen, engelen zingen voor God!

The Messengers zingt:

Glorie in de nacht (Alleen het Koor)

Glorie in de nacht, een lied dat alle leed verzacht:
Gods vrede om ons heen, wij zijn niet meer alleen.
Een licht in Bethlehém, een eng'lenstem:
Eer de Heer', Gods vrede daalde neer.
Eer de Heer', Gods vrede daalde neer.
Zing gloria, zing gloria, veld van Efratha.
Geboren, geboren is Gods Kind.

Wonder in de nacht, de hemel is dichtbij gebracht,
Gods vriendelijk gezicht in Jezus, eeuwig Licht.
Gedaald vanuit het licht, in onze duisternis.
Sterke God, Messias, Vrededorst.
Sterke God, Messias, Vrededorst.

Uw gloria, Uw gloria, ging langs Golgotha.
Uw gloria, Uw gloria, ging langs Golgotha.

Zingen in de nacht, met psalmen heb ik Hem verwacht.
In diepten van dood en waarom zei Jezus: "Zie Ik kom".
In liefde kwam hij hier, vernederde zich diep.
Hoogste Heer', Die in de kribbe sliep.
Hoogste Heer', Die in de kribbe sliep.
Zing gloria, zing gloria, veld van Efratha.
Geboren, geboren is Gods Kind.